

Overzicht januari

Info in verband met de CORONAMAATREGELEN

Het mondneusmasker blijft verplicht voor alle erediensten. Bij het binnenkomen van de kerk worden de handen ontsmet. We vragen ook om voldoende afstand te houden. Zo zorgen we voor een coronaveilige situatie.

Nieuwjaarsviering in Sint-Michielskerk

zaterdag 1 januari 2022, 10.30 uur

Wij nodigen iedereen van harte uit om het begin van het nieuwe jaar te vieren in de Sint-Michielskerk, er is op zaterdag 1 januari geen viering om 17.30 uur in de Godelievekerk.

Op zondag 2 januari 2022 is er dan opnieuw een eucharistieviering om 10 uur in de Godelievekerk. Enkele parochieteamleden zullen tijdens de homilie hun nieuwjaarswens meegeven.

Taizéviering

zaterdag 8 januari 2022 om 17.30 uur

Elke eerste zaterdag van de maand is er een Taizéviering in de Heilige Godelievekerk. De Taizéband verzorgt de muziek tijdens deze eucharistieviering.

Geestige zaterdag

zaterdag 15 januari 2022

Tijdens deze 'eerste' geestige zaterdag hebben we tijdens de eucharistieviering speciaal aandacht voor de eerstecommunicanten. Ook drie eerstecommunicanten zullen tijdens de viering worden gedoopt.

Vredestocht voor de vormelingen

zondag 30 januari 2022

De vormelingen van de Godelieveparochie gaan onder leiding van de catechisten op vredestocht. De startplaats van de tocht is het Duits kerkhof in Hooglede. Daarna stappen ze naar Dominiek Savio.

V.U. Parochieassistent: Tom Veys, 051 20 77 48



Nieuws uit de Godelievegemeenschap
(Kerk-in-Roeselare)

Januari 2022

*VOOR IEDEREEN EEN MOOI 2022
TOEGEWENST MET 'VREDE EN ALLE GOEDS'*

*ONZE PAROCHIE GROEIT ...
NIEUWE BEWONERS WETEN NIET ALTJD
WAAR ZE TERECHT KUNNEN MET HUN VRAGEN.
DAAROM VIND JE MEER INFO IN DEZE EERSTE SCHAKEL VAN 2022.*

*VRIENDELIJKE GROETEN,
H. GODELIEVEPAROCHIE*

Secretariaat 't Grachtje
Honzebroekstraat 19
8800 Roeselare
Openingsuren :
ma – vr : 9-11 15-17 u
Tijdens schoolvakanties
enkel in de voormiddag open

Telefoon:
051 20 77 48
godelievemensen@gmail.com
www.godelieveroeselare.be



De Schakel: digitaal ontvangen?

Als je de digitale nieuwsbrief van de Godelieveparochie wil ontvangen, stuur dan zeker een mailtje naar godelievemensen@gmail.com met je naam, je adres en je e-mailadres.

Heb je liever de Schakel op papier, bezorg ons dan je naam en je adres via de telefoon of via 't Grachtje.

Overzicht eucharistievieringen en gebedsdiensten:

op dinsdag: avondgebed om 17.30 uur
op donderdag: ochtendgebed om 7.30 uur

Weekendvieringen:

op zaterdag: eucharistieviering om 17.30 uur
op zondag: eucharistieviering om 10.00 uur



GODELIEVE BRUIST

In de Godelieveparochie zijn er verschillende werkgroepen: de seniorenwerking, de catechesewerking, de leesgroep, parochie zonder grenzen, zorgpastoraal, de liturgische werkgroep, ...

Daarnaast zijn er heel wat verenigingen die nauw verbonden zijn met onze parochie, bijvoorbeeld de welzijnsschakel 't Huiswerk, OKRA, Chiro JOMEGO, ...

Meer info over alle werkgroepen vind je op de website van de H. Godelieveparochie. Als je wil deelnemen aan een van deze werkgroepen of verenigingen, kan je contact opnemen met het secretariaat van 't Grachtje of met een van de verantwoordelijken die op de website vermeld staan.

EERSTE COMMUNIE

De eerstecommunievieringen vinden op 15, 22 en 29 mei 2022 om 10 uur plaats in de Godelievekerk.

VORMSEL

De vormselviering vindt op zaterdag 7 mei 2022 plaats.

SECRETARIAAT en VERHUUR LOKALEN

Heb je een vraag of heb je nood aan een babbel of een gesprek, dan ben je elke werkdag welkom in 't Grachtje, van 9-11 u of van 15-17 u.

Je wordt er graag geholpen door een van onze medewerkers. Je kunt ons ook tijdens de openingsuren telefonisch bereiken : 051 20 77 48.

Wil je graag een van onze lokalen huren, dan kun je bij ons terecht op woensdag en vrijdag tussen 9-11 uur of via lokalen.godelieveroeselare@gmail.com

OM EVEN OVER NA TE DENKEN

Omdat in mensen
iets van het vroegste licht kan wonen
omdat met ieder kind
de hoop opnieuw geboren wordt
blijf ik in wonderen geloven
dat op een dag
niemand vergeten is
dat wij elkander kunnen zien
met zachte ogen
dat vrede opgaat
als een rijzende zon
en alles zal nieuw zijn.

Kris Gelaude

