

# DE **PASSIE**

## ROESELARE

17/02/2018

[www.depassie.be](http://www.depassie.be)

De Passie is een multi-mediaal evenement dat stilstaat bij het lijdensverhaal van Jezus. Twee jaar terug vond het plaats in Ieper, dit jaar in Lier.

Op de tocht van Ieper naar Lier verblijft het Passiekruis een week in Roeselare (17-23 februari).

We hopen dat velen in de loop van de week met ons komen mee-bidden.

V.U. Renaat Desmedt

Vrouwenstraat 2

051.20.09.04

[dekenij.roeselare@scarlet.be](mailto:dekenij.roeselare@scarlet.be)

## Tocht van het kruis

Ieper

14/02/2018

### Roeselare

van 17/02/2018

tot 23/02/2018

**LIER | 24 maart 2018**  
[www.depassie.be](http://www.depassie.be)

Sint-Amandsberg  
25/02/2018

Dendermonde  
03/03/2018

Puurs  
11/03/2018

Mechelen  
18/03/2018

Lier  
23/03/2018

# DE **PASSIE**

## Zaterdag 17 februari

13.30 uur: voettocht met het kruis van de kerk St.-Jan-Baptist in Staden naar de St.-Michielskerk in Roeselare. Stap je mee?!

## Welkom in de Sint-Michielskerk:

### Zaterdag 17 februari

17.30 uur: eucharistieviering in de geest van Taizé

### Zondag 18 februari

10.30 uur: eucharistieviering rond het kruis m.m.v. het St.-Michielskoor en het O.L.-Vrouwkoor Jubilate  
De kerk is ook open van 14.00 tot 18.00 uur

### Maandag 19 februari

19.30 uur: bezinning  
Deken Renaat staat stil bij de betekenis van het kruis (ca: 45 min.)

### Dinsdag 20 februari

Tijdens de dinsdagmarkt brengen we kaarsjes bij het kruis tussen 8.30 en 11.30 uur  
Doe je mee?

### Woensdag 21 februari

Voormiddag: gebedsmomenten rond het kruis (centrumscholen)

### Donderdag 22 februari

20.00 uur: zangavond  
We zingen passie- en verrijzenisliederen o.l.v. Ignace Thevelein

## Avondwake

### Vrijdag 23 februari

19.00 uur: oecumenische avondwake met liederen uit de Taizégemeenschap in de St.-Michielskerk

“Crucem tuam adoramus Domine,  
resurrectionem tuam  
laudamus Domine.”

Taizélied  
(Uw kruis aanbidden wij, Heer,  
en wij loven U om uw verrijzenis)

