



H. Godelieve

April 2022

www.godelieveroeselare.be/verenigingen/OKRA

<https://www.okra.be/trefpunt/roeselare-h-godelieve>

ONS OKRA-NTJE

Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet!



Beste leden, dag iedereen,

Het moment dat ik dit schrijf, hebben we enkele mooie, zonnige dagen gehad en zijn we terug overgestapt naar het zomertijd. Het doet ons allemaal herleven en dromen van lente, bloemen, vogels, bloesems ... waar we volop willen van genieten!

De voorbije weken werden we echter ook diep geraakt door de harde en confronterende beelden van oorlog en geweld in Oekraïne. Voor sommige leden misschien een pijnlijke herinnering aan wat ze in hun kinderjaren zelf meegemaakt hebben.

Vlaanderen bereidt zich voor om vluchtelingen op te vangen – ook in Roeselare.

Heb je huisraad, meubelen, kledij, speelgoed, ... op overschot. Je kan deze afgeven in de Kringwinkel.

De Stad zorgt ervoor dat dit bij de Oekraïense vluchtelingen zal terecht komen.

Via de gekende kanalen kan je een financieel duwtje geven.

De stad zoekt ook vrijwilligers voor allerlei taken.

www.roeselarevrijwilligt.be



Hartelijke Groet,

Martine Vandecandelaere

Maandwerking

Deelnameprijs is telkens 2€ (koffie en koek inbegrepen). Leden met VTP betalen 1€.
Betaal aub met gepast geld.

*maandag: dans (Info Maria Demuynck (051/209452)

*maandag: crea (2^{de} en 4^{de} maandag van de maand – info Jeannine Mol 0472/891337)

*dinsdag: kaarten, Rummicub en biljart (info M Louise Berteloot 051/225556)

*donderdag: Petanque en biljart (info Petanque Jean-Marie Pyncket 051/229133)

*vrijdag: fietsen - vertrek aan de Godelievekerk om 14u. NIET op 15 april (Goede Vrijdag)
(Geen Deelnameprijs, maar elk betaalt eigen gebruik tijdens pauze.)

2^{de} en 5^{de} vrijdag van de maand: (info F Celis 051/208395 – 0474/938735)

3^{de} vrijdag van de maand (info R Aguinaldo 051/433326 – 0499/757738)

*NIEUW: wandelen 1^{ste} vrijdag van de maand (vanaf April)

Er wordt onderweg of achteraf de mogelijkheid voor een drankje voorzien.

(Info bij R Aguinaldo 051/433326 – 0499/757738)

Crea gaat telkens door in Oud Grachtje. Indien gewenst kan je eigen werk meebrengen.

11 april: Feestelijke servetten plooiën.

25 april: Onderlegger maken met houten wasspelden.

Voor beide activiteiten zal Ch Truye alle materiaal meebrengen (tel Ch 0486/538582)

Regionale Crea op 9 mei om 14u tot 16u45 - CM gebouw Mandellaan 1° verdieping.

Er is keuze uit 4 werkwinkels (zie ook Magazine Februari 2022 – De Koerier pg 4):

- Heilzaam tekenen

- Schildpad

- Schaaltjes en hangertjes in klei

- Hartje in plastiek stramien.

Graag inschrijven voor 25 april: per mail: roeselare@okra.be of telefonisch 051/265307

Voor wie graag leest

Een aanbod vanuit de parochie:

Wie interesse heeft voor 2^{de} handsboeken kan in 't Grachtje terecht op volgende data:

do 7 april, ma 11 april en di 12 april, in de vm van 9u tot 11u en in de nm van 15u tot 18u.

KOM GERUST ZIEN – er zijn vele genres: romans, thrillers, reisverhalen, religie, bezinning, hobby, kinderboeken, kunst ...

Prijs 1€ per boek (of een vrijwillige bijdrage tv 't Grachtje).

Covidmaatregelen

Momenteel is enkel de opvolging van de luchtkwaliteit met de CO2 meter verplicht.

Deze moet <900 blijven. Indien hoger, moet er meer ventilatie voorzien worden.

Daardoor kan het wat frisser worden en voorzie je best een extra trui.

Andere voorzorgen zoals een mondmasker, ... zijn op vrijwillige basis.

En in ieders belang: als je ziek bent of je niet goed voelt, kom dan beter niet naar de activiteit.



Dagreis Okra

Woensdag 11 mei 2022

8u15: Samenkomst aan de Godelievekerk

8u30: vertrek met de bus

10u: Eigentijdse gebedsviering (tot ongeveer 11u)

Thema: Maria, doorheen alle seizoenen van het leven.

Voor elke deelnemer is er een gratis attentiekaartje met een gebedstekst voorzien.

11u45: Middagmaal

Hotel Sandeshoved Hoek Zeedijk 26 – Goethalsstraat 1 – 8620 Nieuwpoort Bad

Op de menu: Soep, koninginnenhapje met frietjes, koffie en gebak

15u: Bezoek aan Bezoekerscentrum Jules Destrooper

Gravestraat 5 te 8647 Lo-Reninge

Het bezoek duurt ongeveer anderhalf uur.

17u15: Avondmaal in Molenwal te Alveringem.

Vermoedelijk terug thuis om ongeveer 19u30.

Deelnameprijs bedraagt 54€ en voor leden met VTP 27€

Deze prijs omvat: busreis, bedevaart in Koksijde, middag- en avondmaal, toegangsgeld bezoek + gids, fooi chauffeur en verzekering.

Let wel: drank aan tafel is niet inbegrepen.

Inschrijven aub met strookje en gepast geld. (Max voor 50 leden = aantal plaatsen op de bus)

Tijdens je deelname aan een activiteit of via je contactpersoon.

Op donderdag 14 april tussen 13u30 en 15u in de inkom van de Kerk.

Tel bij M Louise (051/225556) op do 14 april ts 17u en 18u30.

Je inschrijving is pas geldig bij betaling, zoniet kan er geen rekening mee gehouden worden.

Niet-leden kunnen enkel deelnemen als ze lid worden van Okra.

Inschrijving dagreis naar Koksijde (ten laatste afgeven op 28 april 2022 met inschrijvingsgeld)

Ondergetekende(naam en voornaam)

Adres

Tel

Zal deelnemen aan de dagreis en betaalt hierbijx 54 € als lid

Zal deelnemen aan de dagreis en betaalt hierbijx 27 € met VTP

Bingo op 20 april 2022.

Welkom om 14u30.

Tijdens de pauze is er koffie en gebak voorzien. (diabetes mogelijk)

De deelnameprijs bedraagt 8€ - met VTP 4€.

Inschrijven kan als volgt:

*Tijdens je deelname aan een namiddagactiviteit of via je contactpersoon (tot do 14 april)

*Op donderdag 14 april tussen 13u30 en 15u in de inkom van de Kerk.

*Op donderdag 14 april tussen 17u en 18u30 telefonisch bij M Louise (tel 051/225556)

Betaal bij inschrijving aub met gepast geld.

Fietsshapping op 5 mei 2022

Op donderdag 5 mei organiseert Okra een **Fietsshapping!**

Afspraak om 14u aan de Godelievekerk voor een rit van ongeveer 35 km.

Er is ook een wandeling uitgestippeld van ongeveer 6,5 km.

Er zijn 2 stopplaatsen, waar telkens een sneukel aangeboden wordt.

Voor Trefpunt Godelieve is een stopplaats georganiseerd in Driehove.

Okra - leden betalen 8€ / leden met VTP 4€. (inclusief 2 sneukels)

Niet leden betalen 12€ en zijn daardoor ook verzekerd, tijdens hun deelname.

Heel welkom om deel te nemen en / of kennis te maken met Okra.

Inschrijven kan als volgt (ten laatste woe 20 april)

*Tijdens je deelname aan een namiddagactiviteit of via je contactpersoon.

*Op donderdag 14 april tussen 13u30 en 15u in de inkom van de Kerk.

*Op donderdag 14 april tussen 17u en 18u30 telefonisch bij M Louise (tel 051/225556)

Betaal bij inschrijving aub met gepast geld. Pas na betaling is je inschrijving definitief!

Inschrijvingsstrook Bingo 20 april 2022

Naam / Namen:

Telefoonnummer:

..... x 8€ X 4€ met VTP wenst diabetes voor personen

Hiermee bevestig ik dat ik alle afspraken ivm Covid zal volgen.

Datum en handtekening,

Inschrijving Fietsshapping 5 Mei 2022

Naam / Namen:

Telefoonnummer:

..... X 8€ X 4€ met VTP X 12€ voor niet Okra-leden

Hiermee bevestig ik dat ik alle afspraken zal volgen.

Datum en handtekening:

Op de kalender

-Lessenreeks 'Veilig aan de slag met je Smartphone, Tablet of Computer'.

Op 21 en 28 april, 5 en 12 mei, van 9u tot 11u30 in CM-gebouw Mandellaan 79 Roeselare.

Basiskennis is vereist – gebruik eigen materiaal – enkel toegankelijk voor Android.

Kostprijs 71€ voor de volledige reeks – Info / inschrijving Regiosecretariaat Tel 051/265307

-Op 12 april: wandelen in Pittem. Info Georges De Bels 051/4673195

-Op 19 april om 15u organiseert het Streekpunt ism Theater Malpertuis de try-out voorstelling 'Amor Mundi', Stationsstraat 25 te Tielt.

Na de voorstelling is er mogelijkheid om vragen te stellen aan de regisseur en acteurs.

Toegang 15€ - voor Okra-leden 7€. Info / inschrijving via roeselare@okra.be

-Op 20 april: wandelen in Gits. Info Ludo Chys 0474/900525

-Op 22 april: Vorming 'Goed wonen als je ouder wordt' door Marijn Loozen.

Gratis bij te wonen in CM-gebouw Oude Stationsstraat 12, 8700 Tielt.

(Parkeren kan op site college – inrit via Kortrijkstraat)

Graag vooraf inschrijven: tel 051/265307

-Op 25 april: dagtocht Moorslede. Info: Daniël Thuylie 0472/053197

-Op 2 mei: wandelen in Oostnieuwkerke. Info Nicole Braeckevelt 0479/644815

-Lourdes 13 juni tot 18 juni 2022: de eerste dagen van April kan je nog inschrijven via de gegevens op de folder die je in februari kreeg of via je contactpersoon.

-Juvenalis Kursaal Oostende op do 20 oktober (ipv maart)

Lieve lezers van ons Okra-ntje,

Zondag 27 maart 2022. Ik kijk om 13.00 uur naar het middagjournaal op één. De beelden van verschrikking en dood, verwoesting en ontbering in Oekraïne blijven op mijn netvlies gebrand. Mijn gedachten slaan op hol. Hoe kan dat nu 77 jaar na wereldoorlog II?

Voor de oudsten onder ons zijn deze beelden een confronterende herinnering.

Eigenlijk was de oorlog nooit helemaal weg en is die er nu helemaal weer, meer dan ooit.

Even later begint de live-uitzending van "Gent – Wevelgem". Sedert 2018, 100 jaar na de eerste wereldoorlog, de *Great War Remembrance Race*. Nu met start in de vredesstad Ieper, onder de Menenpoort en aankomst in Wevelgem. Een wedstrijd waarin koers, geschiedenis en herdenking bij elkaar komen. Onderweg flitst de groep renners voorbij Britse, Franse en Amerikaanse kerkhoven, Canadese Memorials en een Ierse Vredestoren.

De laatste rustplaats van duizenden soldaten... In Ploegsteert rijden de renners over de Plugstreets, halfverharde straten...En ik denk aan het gedicht

'*In Flanders Fields*' van de Canadees McCrae:

*In Flanders Fields staan de papavers rood
tegen de grijze schilden van de zerken.
De wind waait als een boom boven het groot
landschap tussen Langemark en Klerken
dat zich beschermt als een moederschoot.
Wij zijn de doden thans. Maar kortgeleden
nog levende met leuzen en gebeden
voor dat schoon land waarvan wij zonen waren.
Nu liggen wij voorgoed in Vlaanderens aarde,
In Flanders Fields.*

De actualiteit van de invasie in Oekraïne en deze "Grote Oorlog Herdenkingswedstrijd" Gent - Wevelgem doen me nadenken. Heeft de wereld het nog altijd niet geleerd?

"Nooit brengt een oorlog vrede", zingt Willem Vermandere. Bij elke oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer en worden mensen tot monsters gemaakt. Bij elke oorlog ligt de wanhoop voor de hand bij zoveel leed en onmacht.

Een oud joods verhaal vertelt: *Een leerling zei aan zijn rabbi:*

*"U leerde ons dat God volmaakt is
en dat Hij de wereld schiep in zes dagen.
Maar waarom is de wereld dan niet volmaakt?"*

Toen zei de rabbi: "Zou jij het beter doen?"

"Ja, ik denk het wel" zei de leerling.

"Waar wacht je dan nog op?" zei de rabbi.

"Ga maar aan het werk. Je hebt geen ogenblik te verliezen."

Laten we elkaar helpen de waarheid te blijven nastreven en de hoop niet te verliezen.

Noël Bossuyt, verantwoordelijke zinging en zorg.