



H. Godelieve

Juni 2024

www.godelieveroeselare.be/verenigingen/OKRA

<https://www.okra.be/trefpunt/roeselare-h-godelieve>

ONS OKRA-NTJE

Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet!

Beste leden, dag Allen,

Juni staat voor de deur, de langste dag, de kortste nacht ... de aanvang van de zomer. De laatste maand van het schooljaar. Voor vele kinderen en jongeren misschien nog lastige weken voor de boeg door (eind)examens. We zijn bezorgd en wensen hen het beste.

Okra nodigt je uit op 19 Juni voor een gezellig ontbijt en op 19 Juli om deel te nemen aan de volgende uitstap, richting Wervik. Alvast heel welkom! (Alle info pg 3)

In juni vieren we Vaderdag, dit jaar op 9 juni. Proficiat aan alle vaders, aan alle mannen die met een vaderhart in het leven staan.

Laat het een mooie, feestelijke dag zijn, vol vreugde en dankbaarheid.

*Vader wordt je niet meteen,
Je wordt het elke dag een beetje
Zoeken en proberen
Laten groeien en samen leren
Ruimte geven en vertrouwen
Steeds meer worden wie je bent
Vader voor altijd.*
(tekst naar K Gelaude)



Hartelijke Groet,
Martine Vandecandelaere

Maandwerking

Deelnameprijs is telkens 2€ (koffie en koek inbegrepen). Leden met VTP betalen 1€.
Betaal aub met gepast geld.

*maandag: dans (Info Maria Demuynck (051/209452)

*maandag: crea (2^{de} en 4^{de} maandag van de maand – info Jeannine Mol 0472/891337)

*dinsdag: kaarten, rummikub, scrabble en biljart (info Martine Vdc 051/697750)

*donderdag: Petanque en biljart (info Petanque Jean-Marie Pyncket 051/229133)

*vrijdag: fietsen – niet op eerste vrijdag vd maand (info F Celis 051/208395 – 0474/938735)

Crea gaat door in de Kili

(= rechts bij het binnenkomen van het kerkgebouw)

Indien gewenst kan je eigen werk meebrengen
of stramien afwerken.

10 juni: aquarel schilderij op canvas +/- 25 op 25 cm.

Christine zorgt voor alles (6€)

24 juni beginnen we een eenvoudig giletje te breien.

Hiervoor aub 800gr Acryl wol en de bijhorende breinaalden
(zie etiket van de breiwool)



Op de Kalender

-Vrijdag 13 september 2024: Mossel-feest

-Donderdag 13 juni om 9u30 in CM gebouw Mandellaan 'Hoe in contact blijven met personen met dementie' door Stefanie Clement (Expertisecentrum Dementie Kortrijk)
Info en inschrijving 051/265307 of roeselaretielt@okra.be (voor 6 juni) Deelname 8€.

-Donderdag 3 oktober 2024 Seniorennamiddag Stad Roeselare met Willy Sommers.
Deelnameprijs 12€ - 6€ met VTP. Tickets te koop vanaf 1 juni in De Spil.
Aub bij aankoop van je ticket, vermelden of je rolstoelgebruiker bent.

-Woensdag 19 juni om 9u in LDC Den Tap, Aalterstraat 10 in Ruiselede.
'Mantelzorg met veerkracht' door Marijn Loozen (Zorgrecht Okra)
Hoe kan ik mijn veerkracht op peil houden? Welke hulpmiddelen kan ik aanspreken?
Deelname is gratis – aub inschrijven voor 10 juni 051/265307 of roeselaretielt@okra.be

-Vrijdag 13 september om 19u30 'Belpop met Gust Decoster' te Beselare.
Info en inschrijving 051/265307 of roeselaretielt@okra.be Deelname 10€ - niet leden 15€.

-Zondag 3 november om 15u Musical Ciske De Rat te Marke (OC Marke)
Deelnameprijs <18j: 20€ - Okra leden: 22€ - Niet-leden 25€
Info en inschrijving (voor 1 september) westvlaanderen@okra.be

-Zondag 7 juli Godelievefeesten

*Moeizame wegen
leiden vaak
naar mooie bestemmingen.*

Ontbijt op woensdag 19 Juni

Hartelijk welkom om 9u in Ter Beke voor een lekker ontbijt en gezellig samenzijn. Daarna brengt Yves Bondue een verhaal, doorspekt met Westhoekse spreuken en uitdrukkingen, liedjes en accordeonmuziek, over 'blauwers' en de manier hoe komiezen hen probeerden te betrappen.

We eindigen met een glaasje.

Deelnameprijs: 10€ - met VTP 5€.

Trap-, Hapdag op vrijdag 19 Juli

De fietsers starten om 9u aan de Godelievekerk. Zij rijden eerst naar Dadizele (16 km) waar ze een pauze inlassen, om dan verder door te rijden naar Wervik (16 km)

De auto's vertrekken op dezelfde parking om 10u45.

We nemen het middagmaal om 12u in den Grooten Moriaen, Koestraat 63A te Wervik.

Op de menu staat: Tomatensoep, Kalkoenstoofpotje met Moriaenbier, gebakken bintjes en kakelvers slaatje.

Om 14u bezoek met gids (ong 1,5u) aan Het Nationaal Tabaksmuseum (= naast restaurant)

Daarna starten de fietsers hun terugtocht richting Ledegem (16 km).

Na deze pauze fietsen zij de laatste 16 km naar Roeselare.

De auto's vertrekken wanneer ze willen – ev na een laatste drankje in de museumherberg.

Deelnameprijs maaltijd + Museum: 30€ - met VTP: 15€ - Vervoer 6€/p GEEN VTP

Dranken zijn niet inbegrepen en dienen apart betaald te worden.

Voor beide activiteiten kan je inschrijven:

*Tijdens deelname aan een namiddagactiviteit of via je contactpersoon

*Op vrijdag 14 juni tussen 13u30 en 15u in de inkom van de Kerk.

*Op vrijdag 14 juni, na 19u, telefonisch bij Martine (tel 051/697750)

Inschrijving Trap- Hapdag 19 Juli (tot 10 juli)

Naam:

Telefoonnummer:

-Zal fietsen

-Komt met de auto en betaalt 6€ voor vervoer

..... x 30€

..... x 15€ (met VTP)

..... 6€ (vervoer)

Handtekening:

Inschrijving Ontbijt 19 Juni (tot 15 juni)

Naam:

Telefoonnummer:

..... x 10€

..... x 5€ (met VTP)

Handtekening

Beste OKRA-leden,

Aan een ingreep hield ik een wonde over.

Die moet *'van binnen uit'* genezen zei de behandelende arts.

"Van binnen uit", dat had ik nog nooit gehoord.

De thuisverpleging beaamde: "De wonde moet *'van binnen uit'* genezen. Dat vraagt tijd".

Jawel, dat *'van binnen uit'* gaat niet zomaar vanzelf. Er moet *'van buiten af'* ook veel gebeuren. Medicatie tegen infecties, ontsmetten met zuurstofwater en Iso-Betadine, wieden, kompressen, zelfklevende pleisters en tijd ... Veel tijd.

Nu al meer dan 3 maanden en twee maal daags ...

Ik ben dankbaar dat zo'n dienst als thuisverpleging *'van buiten af'* bestaat, zodat ik weer *'van binnen uit'* mijn oude mezelf kan worden.

'Van binnen uit' en *'van buiten af'*... Wordt ons hele leven daardoor niet bepaald? Wat heb ik van bij mijn geboorte niet allemaal *'van binnen uit'* gekregen?

Gezondheid, lichamelijke ontwikkeling, verstand en zintuigen, verlangen naar kennis en affectie, drang naar ontdekking, een eigen wil...

En wie of wat hebben me daarbij niet *'van buiten af'* geholpen? Wie ik geworden ben, is *'van binnen uit'* gegroeid. Maar evenzeer door *'van buiten af'* beïnvloed. Nu al meer dan 80 jaar. Ouders en familie, onderwijs en jeugdbeweging, partner en kinderen, werkomstandigheden en woonbuurt, leeftijd en ouderdom, mijn gelovige beleving ...

Jawel, ook mijn gelovig in de wereld staan, mijn beperkte engagementen, zijn *'van binnen uit'* gegroeid. Niet zomaar. Er is *'van buiten af'* aan gewerkt geworden. Mijn thuis, de school en mijn onderwijzersopleiding, de KSA, het behoren tot een geloofsgemeenschap, verdieping via bijbel-groepen, het teruggrijpen naar stilte en gebed ... Jezus bij de mensen zoeken. Jezus bij de mensen brengen. Via het kosterwerk in de Godelievekerk, het mogen mee voorgaan in gebed, inzet in het parochieteam en de liturgische werkgroep, mijn rol in OKRA ...

Het zijn de vele bouwstenen die *'van buiten af'* daartoe bijgedragen hebben.

En ik ben er *'van binnen uit'* heel dankbaar voor.

Bossuyt Noël verantwoordelijke zingeving en zorg