



H. Godelieve

Mei 2022

[www.godelieveroeselare.be/verenigingen/OKRA](http://www.godelieveroeselare.be/verenigingen/OKRA)

<https://www.okra.be/trefpunt/roeselare-h-godelieve>

## ONS OKRA-NTJE

### Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet!

Beste leden, Dag iedereen,

Wat gaat de tijd snel ... we genieten volop van mooie lentedagen en straks is het Mei!  
Mei ... een kleine zoektocht op internet leert mij dat Mei vele betekenissen krijgt:  
Bloemaand, Shoppingmaand, Mariamaand, Verhuismaand, Meifeesten, Mei Plasticvrij,  
Maai Mei niet ... In Mei legt iedere vogel een ei, ijsheiligen ...  
Maar ééntje krijgt toch mijn bijzonder aandacht. Elke 2<sup>de</sup> zondag van Mei vieren we  
Moederdag, dit jaar op 8 Mei. Proficiat aan alle moeders, aan alle vrouwen die 'als een  
moeder' in het leven staan. Laat het een mooie dag zijn, vol vreugde en dankbaarheid.

Als tijd vliegt  
Dan moeten wij  
Gelegenheden  
vinden om zelf  
stil te staan en  
er iets moois  
van te maken,  
zeker op een dag  
als deze,  
voor een mens  
als jij!

(K Gelaude)



Hartelijke groet.  
Martine Vandecandelaere

## Maandwerking

Deelnameprijs is telkens 2€ (koffie en koek inbegrepen). Leden met VTP betalen 1€.  
Betaal aub met gepast geld.

\*maandag: dans (Info Maria Demuynck (051/209452)

\*maandag: crea (2<sup>de</sup> en 4<sup>de</sup> maandag van de maand – info Jeannine Mol 0472/891337)

\*dinsdag: kaarten, Rummicub en biljart (info M Louise Berteloot 051/225556)

\*donderdag: Petanque en biljart (info Petanque Jean-Marie Pyncket 051/229133)

\*vrijdag: fietsen - vertrek aan de Godelievekerk om 14u.

(Geen Deelnameprijs, maar elk betaalt eigen gebruik tijdens pauze.)

2<sup>de</sup> en 4<sup>de</sup> vrijdag van de maand: (info F Celis 051/208395 – 0474/938735)

3<sup>de</sup> vrijdag van de maand (info R Aguinaldo 051/433326 – 0499/757738)

\*NIEUW: wandelen 1<sup>ste</sup> vrijdag van de maand (vanaf April)

Er wordt onderweg of achteraf de mogelijkheid voor een drankje voorzien.

(Info bij R Aguinaldo 051/433326 – 0499/757738)

Crea gaat telkens door in Oud Grachtje. Indien gewenst kan je eigen werk meebrengen.

9 mei: Er wordt niets nieuws gedaan. Breng je eigen haak-, brei- of naaiwerk mee.

23 mei: Hartje maken in plastic stramien.

Kostprijs is 1,5€ (patroon en plastic stramien inbegrepen)

Naald, schaar en breiwol (4 verschillende kleuren) zelf meebrengen.

13 juni: Bloemstuk maken met fietsbanden (meer info Okra-ntje Juni)

## Op de kalender

-Op 5 mei 2022 Fietshappening – Ook niet deelnemers zijn welkom als sympathisant in beide stopplaatsen (Godelieveparochie Driehove en Beveren)

-Op 11 mei 2022 Daguitstap Koksijde. Vertrek aan de Kerk om 8u30! Mondmasker op de bus is niet langer verplicht, maar op vrijwillige basis. (aub zelf eigen masker meebrengen )

-Op 2 juni 2022 in De Bremstruik te Roeselare, van 9u tot 16u 'Zinvol ouder worden'.

Info R Verbrugghe 0497/466985 [ronnyverbrugghe@outlook.be](mailto:ronnyverbrugghe@outlook.be) + zie Koerier Magazine Febr  
Inschrijven Regiosecretaariaat 051/265307 (graag voor 15 mei)

Kostprijs 18€ (broodjesmaaltijd, koffie en frisdrank inbegrepen)

-Op 15 juni 2022 brengen we een bezoek aan De Kringloopwinkel en RSL op Post

-Juvenalis Kursaal Oostende op do 20 oktober (ipv maart) – zie bijgevoegde flyer.

Iedereen kan opnieuw inschrijven. Leden die inschreven voor maart – wil aub je inschrijving opnieuw bevestigen.

-Op 21 september 2022 Mossel-feest

De toekomst behoort hen die geloven  
in de schoonheid van hun dromen.

Beste Okra-mensen,

De meimaand is de maand van Maria. Zeker in het verleden heeft ze een bijzondere plaats ingenomen in het Vlaamse vrome leven. Eén feitje om dat te illustreren: Na het grote bombardement op Kortrijk op 26 maart 1944, besloten enkele Izegemnaren "O.L.Vrouwkapellekes " op te richten in de straten van Izegem. Samen zowat 88 kapelletjes! In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw groeide er een sterke Mariale devotie. Maria-kapelletjes, Mariabedevaarten, bijzondere Maria-jaren waren daar een uiting van. Maria was een belangrijk onderdeel van het leven in de kerk, op school en in menig Vlaams gezin. Ik denk dat er heel wat mensen van onze oudere generaties als eerste reis een bedevaart naar Lourdes hebben gemaakt. Soms was het hun enige buitenlandse reis. Het leven van Maria werd geromantiseerd. Het leek soms op een sprookje.

Wie was Maria?

In de evangeliën leren we haar kennen als de moeder van Jezus. Ze speelt een belangrijke rol in de eerste hoofdstukken van het Mattheüs- en Lucasevangelie: de aankondiging en de geboorte van Jezus. Vooral de geboorteverhalen bij Lucas hebben hun stempel gedrukt op de Mariatraditie: de geboorte van Jezus in Bethlehem, het bezoek van de herders ...

Bij Mattheüs speelt Maria een bescheidener rol. Jozef is degene die door de engel - van Gods wege - wordt aangemaand te vluchten naar Egypte en later terug te keren naar Israël. In het evangelie van Johannes speelt Maria een bemiddelende rol in het verhaal over de bruiloft in Kana. In zijn lijdensverhaal staat ze onder het kruis. Ze wordt niet bij name genoemd, maar aangeduid als 'de moeder van Jezus'. Zij blijft haar zoon nabij tot het bittere einde.

In het boek Handelingen wordt in het eerste hoofdstuk verteld dat ze samen met de leerlingen in Jeruzalem verblijft.

In het boek Openbaring wordt ze in het 12de hoofdstuk vereenzelvigd met de vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en een kroon van 12 sterren op haar hoofd. Dat verklaart waarom Maria soms wordt afgebeeld als de koningin van de hemel.

Haar hele leven heeft ze samengevat in het profetische loflied dat ze uitjubelt bij het bezoek aan Elisabeth. Ze spreekt er haar onvoorwaardelijk vertrouwen in uit tot de God van haar volk Israël:

*"Mijn ziel prijst en looft de Heer,  
mijn hart juicht om God, mijn redder:  
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares."*

Tot haar kunnen we bidden:

*Wees gegroet Maria,  
wees onze tochtgenote,  
wees het luisterend oor,  
wees de zachte vlam.  
Richt onze ogen op Jezus  
en op het gezicht van onze broers en zussen,  
de kleinen en armen.  
Wees gegroet Maria, bid met ons.*

Noël Bossuyt, verantwoordelijke zingingeving en zorg

## Oud worden in deze tijd.

Het is gewoon niet voor te stellen,  
Je moet met een mobieltje bellen,  
Je kunt er ook een tekst op lezen,  
Je moet altijd bereikbaar wezen,  
En dat kan dus niet gewoon  
Met een vaste telefoon.

Wil je een treinkaartje kopen,  
Nee, niet naar de balie lopen,  
Daar is niemand meer te zien,  
je kaartje komt uit een machien.  
Je moet dan overal op drukken  
in de hoop dat het zal lukken.  
Pure zenuwsloperij,  
achter jou zie je een rij  
kwaad en tandenknarsend staan,  
want de trein komt er al aan.

Bij de bank wordt er geen geld  
netjes voor je uitgeteld.  
Want het is tegen de cultuur,  
nee je geld komt uit de muur.  
Als je maar de code kent,  
anders krijg je nog geen cent.

Om je nog meer te plezieren,  
mag je internetbankieren.  
Allemaal voor jouw gemak,  
alles onder eigen dak.  
Niemand die er ooit om vroeg:  
blijkbaar is het nooit genoeg.

Man, man, man wat een geploeter,  
alles moet met een computer.  
Anders doe je echt niet mee.  
Op www en punt be  
vind je alle informatie,  
wie behoedt je voor frustratie?  
Als dat ding het dan niet doet,  
dan wordt je toch niet goed.  
Maar dan roept men dat je boft,  
je hebt immers Microsoft.

Ach, je gaat er onderdoor,  
je raakt gewoonweg buiten spoor.

Nee het is geen kleinigheid,  
oud worden in deze tijd.

## Moederdag

Wat is de oplossing?

b	n	t	l	k	o	f	f	i	e
v	e	e	j	k	k	t	e	g	r
r	r	s	r	i	h	e	n	g	a
i	e	l	c	e	b	a	a	a	l
j	d	d	e	h	r	t	f	d	o
m	n	x	e	o	u	e	n	n	c
a	i	b	d	o	i	i	e	o	o
m	k	s	e	l	m	n	t	z	h
a	u	c	a	d	e	a	u	j	c
j	g	e	n	i	e	t	e	n	e

bed  
beschuitje  
cadeau  
chocola  
genieten  
jusdorange  
kinderen  
koffie  
lief  
mama  
moeder  
ontbijt  
thee  
vrij  
zondag
