



H. Godelieve

November 2022

www.godelieveroeselare.be/verenigingen/OKRA

<https://www.okra.be/trefpunt/roeselare-h-godelieve>

ONS OKRA-NTJE

Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet!

Beste leden, dag Allen,

Vandaag zie ik overal Halloween – een feest waar velen zich creatief kunnen uitleven.

Maar morgen is het November met Allerheiligen en Allerzielen.

Misschien heb je het voorbije jaar afscheid genomen van een dierbaar familielid of een goede vriend(in). Misschien voel je op die dagen nog sterker het gemis van ... of ben je des te meer in gedachten verbonden met ...

Ik bied u mijn diep medeleven aan en wens je veel troost en vriendschap.



November

Tijd van gemis en weemoed

Tijd van dankbaarheid
om wie zij voor ons waren

en misschien
- ook nu -

Tijd van dankbaarheid
om wie we
nog niet moeten missen.

Hartelijke groet,
Martine Vandecandelaere

(M Kerckhof)

Maandwerking

Deelnameprijs is telkens 2€ (koffie en koek inbegrepen). Leden met VTP betalen 1€.
Betaal aub met gepast geld.

*maandag: dans (Info Maria Demuynck (051/209452)

*maandag: crea (2^{de} en 4^{de} maandag van de maand – info Jeannine Mol 0472/891337)

*dinsdag: kaarten, Rummikub en biljart (info M Louise Berteloot 051/225556)

NIEUW: op dinsdag nm voorzien we ook de mogelijkheid om scrabble te spelen!

*donderdag: Petanque en biljart (info Petanque Jean-Marie Pyncket 051/229133)

*vrijdag: fietsen – start terug in maart 2023 (info F Celis 051/208395 – 0474/938735)

Opgelet!! Tijdens de eindejaar periode gaan de namiddagactiviteiten NIET door van vrijdag 23 december 2022 tot en met maandag 2 januari 2023.

We hernemen de activiteiten volgens het gewone schema, vanaf dinsdag 3 januari 2023.

Crea gaat door in Oud Grachtje. Indien gewenst kan je eigen werk meebrengen.

14 november: afwerken van de tafeldecoratie en CD-houder met kaarsje.

28 november: kerstkaartjes volgens eigen creatie of via voorbeeld (1€/kaart)

Regionale Crea op ma 5 december 2022 om 14u (tot 16u45) in CM gebouw (1^{ste} verdiep) Mandellaan 79 te Roeselare. Voor meer info, zie Magazine Oktober 2022.

Atelier 1: Speldenkussentje in stof met kruisjessteek

Atelier 2: Gehaakt aapje

Atelier 3: Keitoffe vogeltjes in klei

Atelier 4: Gebreide stola

Info en inschrijving (voor 21 november) bij Jeannine: jeannine.mol@telenet.be
of roeselare@okra.be 051/265307

Lidgeld 2023

2022 gaat naar het einde en dat betekent meteen dat we u binnenkort zullen uitnodigen om uw lidmaatschap bij Okra te vernieuwen.

Bij de verdeling van de Magazines van december, zal uw contactpersoon aanbellen om het lidgeld te ontvangen. Wil voor de betaling aub pasmunt voorzien.

De prijzen werden aangepast aan de index en zijn voor 2023 als volgt:

-28€ lidgeld voor 1 persoon – 14€ voor 1 persoon met VTP

-47€ lidgeld voor meerdere personen (domicilie op zelfde adres – ½ prijs voor p met VTP)

-11€ lidgeld voor bewoner Woonzorgcentrum

-5,5€ voor lidmaatschap 2° Okra – trefpunt (bijlid)

-8€ voor lidmaatschap Okra-Sport+ (= voor dans, biljart, petanque, fietsen, ...)

Wil hiervoor klevler ziekenfonds voorzien – wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds.

Alvast veel dank voor uw vertrouwen in Okra!

Activiteit in de Kijker

Onze crea gaat door elke 2° en 4° maandag van de maand van +/- 13u30 tot 16u30. We komen samen in lokaal Oud Grachtje (= naast Driehove en bereikbaar via de deur langs de kant van Ter Beke).

Een greep uit ons aanbod: breien, haken, naaien, borduren, wenskaarten maken, diamond painting, kleuren voor volwassenen, bloemschikken ...

Christine leert nieuwe technieken aan, maar je kan ook eigen werk meebrengen.



Noëlla zorgt voor de koffie en een versnapering bij een babbel en een lach! Iedereen is van harte welkom.

Contact: Christine Truye 0486 / 53 85 82



Beste Okra-vriendinnen en vrienden,

“Er liggen meer bekenden op het kerkhof, dan ik tegenkom in mijn straat of buurt”.

Deze uitspraak hoorde ik van een collega die met mij in 1964 een carrière in het onderwijs was gestart. Ondertussen al 58 jaar geleden.

Deze uitspraak zette me aan het nadenken. We zijn een stuk ouder geworden. Een stuk minder mobiel. Is dit een reden om me terug te trekken? Om op mezelf terug te plooiën? Dit is niet zoals ik in het leven sta. Elke fase in het leven is uniek. Confronteert ons met vreugde en verdriet. Momenten van geluk en onkans. Het is aan ons om daar een plaats aan te geven. Ons gegeven leven, leven. Soms lukt dat goed en soms wat minder...

Ik hoor in “de zevende dag” op tv de gebroeders Sercu, Mathias en Sam. Mathias succesvol acteur en scenarioschrijver. Sam al 10 jaar kanker. Gemiddelde levensverwachting: zestien maanden.

In 2021 krijgt Tore, de zoon van Mathias, te horen dat hij aan een ongeneeslijke kanker lijdt. Toch gaat het leven gewoon door. Vorige zomer regisseerde Mathias zijn eerste langspeelfilm: “J’aime la vie”. Een ode aan het leven. Hij houdt van het leven. En Tore: “Als ik nu te horen zou krijgen dat ik doodga? Oké, chill. Ik heb een goed leven gehad”.

Lieve mensen,

November confronteert ons met de vergankelijkheid van het leven.

Allerheiligen, Allerzielen, bezoek aan het kerkhof. Chrysanten en vallende bladeren.

We gedenken onze lieve doden.

Sedert 2014 brengt ‘Reveil’ op sommige kerkhoven een muzikaal eerbetoon.

Misschien moeten we de klemtoon op het tweeluik van deze dagen herleggen. Op het vieren van het leven. Op Allerheiligen klinkt als evangeliezing altijd de “Zaligsprekingen”.

“Zalig, gelukkig”, als een oproep. En marche. Vooruit. We gaan op weg in dit leven naar ...

“Naar een nieuw en eeuwig leven bij God”, zegt ons christelijk geloof bij velen onder onze leeftijdsgroep. Daar kunnen we ons moeilijk iets bij voorstellen. Alleen ons overgeven aan Gods liefde. En vertrouwen. Niet de mens, maar God is de maat van de dingen. We zijn niet alleen maar wat we zijn voor de anderen. We zijn persoonlijk door God bemind. Hij laat ons nooit in de steek. En zeker niet als we doodgaan.

Het is te begrijpen dat deze christelijke boodschap in onze geseclariseerde wereld niet meer door iedereen gedeeld wordt. Toch blijven mensen over de grenzen van culturele en levensbeschouwelijke diversiteit zoeken om de dood een zinvolle plaats te geven.

Noël Bossuyt, verantwoordelijke zin en zorg

Op de Kalender

-Zondag 13 november in de Godelievekerk: tgv De week van de senioren, feestelijke Mis voor alle senioren, georganiseerd door Okra. Deze viering kan je ook thuis bekijken of in WZC via streaming (zie tekst in dit Okra-ntje Oktober bij 'Vanuit de parochie')

- Woensdag 21 december 2022 Kerstfeest
- Woensdag 18 januari 2023 Nieuwjaarsfeest
- Woensdag 19 februari 2023 Vormingsnamiddag
- Vrijdag 17 maart 2023 Lentefeest
- Woensdag 19 april 2023 Vormingsnamiddag
- Donderdag 4 mei 2023 Fietshappening
- Di 16 mei 2023 tot en met woe 24 mei 2023 Lourdesbedevaart
- Dinsdag 20 juni 2023 Toeren in de Moeren

-Ma 21 november om 14u 'Lastige mensen en hoe ze te overleven' door Eric Burke
Inkom 6€ (niet – leden 10€) CM gebouw Mandellaan 79 te Roeselare

-Di 22 november om 14u 'Zijn we niet gelukkig' door Peter Lambert. Inkom 7€.
CM gebouw Mandellaan 79 te Roeselare (inschrijven bij Martine 051/697750)

-Ma 28 november: Wandelen in Lichtervelde Info bij Herman Neyrinck (051/723646)

Sint Maarten

F	R	U	I	T	N	O	I	P	M	A	L	B
S	S	D	N	E	R	E	D	N	I	K	E	A
N	I	N	O	V	E	M	B	E	R	D	K	A
O	N	S	R	V	K	L	O	M	E	T	K	S
E	T	E	T	S	E	I	I	L	N	T	E	E
P	M	J	L	O	N	R	F	E	M	A	R	J
T	A	T	Z	L	P	E	K	T	D	R	S	S
H	A	H	T	I	E	E	Z	L	S	J	I	A
C	R	C	N	S	N	B	K	I	E	E	E	T
O	T	I	T	U	S	G	N	E	U	D	E	S
T	E	L	O	P	E	N	E	A	O	H	E	F
P	N	A	A	M	D	A	G	N	A	F	A	N
O	A	N	T	S	E	E	F	S	K	L	O	V

AANBELLEN
BEDELFEEST
FEEST
FOEKEPOT
FRUIT
HUIZEN
KINDEREN
LAMPION
LEKKERS
LICHTJES
LIEDJES
LOPEN
NAAMDAG
NOVEMBER
OPTOCHT
SINTMAARTEN
SNOEP
TASJES
VERKLEDEN
VOLKSFEEST
ZINGEN

Oplossing

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Vriendschap
vergroot het geluk
en vermindert ellende
door onze vreugden te verdubbelen
en ons verdriet te delen.

(M T Cicero)

Op de Agenda.

Herfstfeest op vrijdag 25 november 2022 in Ter Beke.

Om 11u starten we met een bezinnend moment, waarin we even onze overledenen willen herinneren.

Daarna aperitief. Tijdens het aperitief vieren we de 80- en 90 jarigen van 2022.

Op de menu staat 'Warme Beenham met frietjes'

Om 14u optreden van Paul Bruna.

Tijdens de pauze bieden we koffie / thee en gebak aan. (diabetes dessert is mogelijk)

We plannen tafels van 8 personen met 1 verantwoordelijke voor bediening.

Deelnameprijs: 30€. Leden met een VTP betalen 15€.

Dranken zijn niet inbegrepen en apart te betalen. Voorzie aub gepast geld!

Inschrijven kan als volgt:

*Tijdens deelname aan een namiddagactiviteit of via je contactpersoon (tot vr 18 november)

*Op vrijdag 18 november tussen 13u30 en 15u in de inkom van de Kerk.

*Op vrijdag 18 november, na 19u, telefonisch bij Martine (tel 051/697750)

Betaal bij inschrijving aub met gepast geld.

Inschrijvingsstrook Herfstfeest vrijdag 25 november 2022.

Naam / namen:

Telefoonnummer:

..... x 30€

..... X 15€ met Vrijetijdspas

Wenst diabetes gebak voor personen

Datum en handtekening: