



H. Godelieve

Oktober 2021

www.godelieveroeselare.be/verenigingen/OKRA

<https://www.okra.be/trefpunt/roeselare-h-godelieve>

ONS OKRA-NTJE

Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet!

Beste leden, Dag Iedereen,

Wat vliegt de tijd! We zijn reeds eind september – kinderen zijn terug gewoon aan het schoolritme, vele activiteiten zijn ondertussen hervat. Als ik vandaag buiten kijk, dan is het echt herfst geworden. Het najaar heeft zijn intrede gedaan.

Wellicht mochten we mekaar al ontmoeten op een activiteit of misschien ben je nog voorzichtig en wacht je liever nog wat af. Samen met het bestuur nemen we alle nodige maatregelen om elke samenkomst Covid-veilig te organiseren. Je bent heel welkom!



Hartelijke groet, Martine Vandecandelaere

Maandwerking

Deelnameprijs is telkens 2€ (koffie en koek inbegrepen). Betaal aub met gepast geld.

Nieuw: vanaf 1 september betalen leden met een VTP slechts 1€!

(uitzondering: deelname fietsen is gratis, maar je betaalt zelf je consumptie tijdens de pauze)

*maandag: dans (Info Maria Demuynck (051/209452)

*maandag: crea (2^{de} en 4^{de} maandag van de maand – Info Jeannine Mol 0472/891337)

*dinsdag: kaarten, Rummicub en biljart (Info M Louise Berteloot 051/225556)

*donderdag: Petanque en biljart (Info Petanque Jean-Marie Pyncket 051/229133)

*vrijdag: fietsen - vertrek aan de Godelievekerk om 14u (van maart tem oktober)

2^{de} en 4^{de} vrijdag van de maand: (Info F Celis 051/208395 – 0474/938735)

3^{de} vrijdag van de maand (Info R Aguinaldo 051/433326 – 0499/757738)

Crea op maandag 11 oktober in nieuw lokaal tgo bibliotheek:

- Gehaakte boekbinder, breng aub zelf mee: katoen en haakpen nr 2 à 3

- Kerst of verjaardagkaart maken met daimond painting:

alle kaarten zijn ter plaatste aan te kopen: kostprijs 4 à 5€

Regionale crea in Driehove op maandag 25 oktober van 14u tot 16u45 met vlgde ateliers:

- Atelier 1: snoeppot

- Atelier 2 : ketting

- Atelier 3 : bloemstuk met o.a. kurk

- Atelier 4: viooltje in plastiek stramien

Info en inschrijvingen tem 11 oktober bij:

Veerle Maertens: 051 / 26 53 07 of Jeannine Mol: 0472 / 89 13 37

Bereikbaarheid van de lokalen

De werken om en rond de parking en de Godelievekerk zijn volop aan de gang, maar zorgen ook voor heel wat hinder. Daardoor is het soms moeilijk om uit te zoeken welke weg je best neemt om veilig bij Driehove en Ter Beke aan te komen.

Met de auto kan je enkel de parking aan de zalen bereiken via de Gitsestraat.

Je kan ook parkeren in de Wolstraat (= recht tegenover parking aan de lokalen)

Te voet of met de fiets kan je vanuit de Beekstraat tot in de Honzebroekstraat, maar je zal vanaf 4 okt niet kunnen oversteken naar de parking. Daarom is het ook voor voetgangers en fietsers beter en veiliger om via de Gitsestraat te komen.

Een veilige tip: kom via de Biezenstraat naar de Honzebroekstraat. Tussen huisnr 104 en 106 is er een wandelpad dat je rechtsaf langs het speelpleintje volgt. Zo kom je via de Getouwstraat tot in de Gitsestraat en dan ben je vlakbij de parking en de zalen.

Ifv de veiligheid zullen op verschillende plaatsen nadars geplaatst worden.

Op de Kalender (onder voorbehoud van eventuele aanpassingen Covid maatregelen)

- Vrijdag 19 november 2021: Herfstfeest
- Woensdag 22 december 2021: Kerstfeest
- Lourdes 2022: 13 juni tot en met 18 juni 2022

Nog eens de Covid maatregelen op een rijtje

- * Alle activiteiten mogen doorgaan zonder masker of minimumafstand.
- Wie zich toch veiliger voelt met een masker, is uiteraard vrij om een masker op te zetten.
- *Covid-coördinator zichtbaar aanduiden.
- *Deelnemerslijsten voor elke activiteit.
- *Blijvende aandacht voor reinigen, ontsmetten.
- *Handen ontsmetten bij aankomst in de activiteit.
- *Mondmasker opzetten, als je je plaats verlaat voor ...
- *Zorgen voor voldoende ventilatie en CO2meter.

We beseffen dat, naarmate het kouder wordt, het moeilijker zal zijn om deuren continu open te zetten. We weten niet wat het resultaat daarvan op de CO2meter zal zijn.

Deuren zullen zonedig eventueel af en toe voor korte tijd open gezet worden.

Om dezelfde reden werken we verder met max 2 medewerkers in de keuken en aub geen onnodige bezoekers.

*Tijdens een georganiseerde activiteit (= activiteit georganiseerd door Okra voor Okra-leden) mag eten en drinken aangeboden worden.

De medewerkers van dienst ontsmetten vooraf hun handen en dragen hierbij een mondmasker.

Op de Agenda

Woensdag 20 oktober om 14u vormingsnamiddag in Ter Beke.

In een lichtvoetige monoloog vertelt Karen Jacobs over de relatie met haar eigen moeder. Dit verliep niet altijd over rozen, maar was eerder een 'vallen en opstaan'.

Karens moeder nam jarenlang overdreven veel medicatie in, wat soms lachwekkende situaties opleverde, maar dikwijls met een pijnlijk randje.

Met deze voorstelling maakt Karen komaf met het verleden en kijkt ze hoopvol de toekomst tegemoet.

Met een vleugje muziek, af en toe een liedje, weeft Karen menselijke tekortkomingen tot een warm geheel.

K Jacobs werd vooral bekend als actrice in 'Wittekerke', in de rol van Karen Vandenbroucke.

K Jacobs is de mama van Jelle Cleymans (oa bekend als acteur en zanger) en van Clara Cleymans (oa bekend van VRT reeks 'De Ridder' in haar rol als 'Helena De Ridder')

Concreet:

De monoloog start om 14u en duurt 90 min, onafgebroken, dus zonder pauze.

Daarna bieden wij koffie aan met een éclair. (Diabetes cake wordt op vraag voorzien)

Deelnameprijs bedraagt 12€ - voor leden met VTP 6€.

Inschrijven:

Op di 12 oktober 2021 van 14u tot 16u in de inkom van de kerk.

Je kan telefonisch inschrijven bij M Louise 051/225556 op dinsdag 12/10 tussen 18u en 20u.

Betaal bij inschrijving aub met gepast geld.

Lieve mensen in Okra,

We zijn al weer oktober. Automatisch denken we dan aan de herfst. Heel dikwijls eerst aan de negatieve kanten ervan: de kortere dagen en langere nachten, de herfstregens en -winden... Misschien kunnen we ook alles van de optimistische kant bekijken. De overvloed aan bloemen, groenten en fruit in onze eigen moestuin, in de lokaalmarkt, in de buurtwinkels en warenhuizen. Een breed gamma aan smaken, geuren en kleuren. Keuze te over. Ook dat is herfst. Maar ik begrijp jullie ten volle.

Herman De Coninck verwoordt het zo:

In de herfst zijn alle dingen stil

*In de herfst zijn alle dingen stil
als oude mensen die elkaar
reeds lang beminnen.*

*De rivier, gewijde stoet van stilte
schrijdt de landen binnen.
Elk ding gaat zich bezinnen.*

Vrij, naar Catharina Visser, neem ik over:

**Nu de herfst reeds in mijn leven binnensluipt
en de nevel woont op mijn veld
nu de avond zich vroeger spreidt in de boomgaard
en de nacht zich al verdiept boven mijn dak.
Leer mij eerbied voor de stilte
geef mij aandacht voor de duisternis
neem mijn schuwheid weg voor de eenzaamheid.**

**Want alles wat gebeurt
de gang van de seizoenen, de reis van de dagen
het krimpen van het jaar
in alles ligt het geheim van de weg
de weg die ik ga door de jaren
de gang die mij voortijdig voert tot de dood
het geheim van het licht in de dingen
de adem van vriendschappelijke gesprekken in de nacht.
Doe mij open komen voor de diepte, dieper dan mezelf.
Leer mij horen en zien met de ziel
nader mij in het holst van de nacht
geef mij vleugels in het licht.**

Als het even kan, wil ik met jullie bidden: (Tekst Frans Cromphout)

*God tussen licht en donker
verloopt ons leven.
Neem ons op in uw stilte
en verblijd ons
met uw vriendelijk licht
Jezus onze Heer.*

Houd het verder veilig en goed en geniet van de laatste zonnige momenten.

Een innige groet,

Noël Bossuyt