



H. Godelieve

Oktober 2023

www.godelieveroeselare.be/verenigingen/OKRA

<https://www.okra.be/trefpunt/roeselare-h-godelieve>

ONS OKRA-NTJE

Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet!



Beste leden, dag Allen,

We zijn eind september en velen hebben, na de verlofperiode, terug hun gewone ritme teruggevonden.

Heel voorzichtig laat de herfst zich voelen. De dagen worden korter, de zon is minder fel, vooral s morgens is het fris, straks verkleuren de bladeren en wordt de herfst zichtbaar.

(tekst foto P Haegenaars)

Het laatste weekend van oktober gaan we over naar wintertijd. Dit wil zeggen dat we de nacht van zaterdag 28 oktober op zondag 29 oktober de klok één uur terugdraaien en bijgevolg een uurtje langer mogen slapen of, zoals ik ergens las, in een paar seconden, een uurtje jonger worden. En misschien is dat nu wel een fijne gedachte 😊



Hartelijke groet,
Martine Vandecandelaere

Maandwerking

Deelnameprijs is telkens 2€ (koffie en koek inbegrepen). Leden met VTP betalen 1€.
Betaal aub met gepast geld.

*maandag: dans (Info Maria Demuynck (051/209452)

*maandag: crea (2^{de} en 4^{de} maandag van de maand – info Jeannine Mol 0472/891337)

*dinsdag: kaarten, rummikub, scrabble en biljart (info Martine Vdc 051/697750)

*donderdag: Petanque en biljart (info Petanque Jean-Marie Pyncket 051/229133)

*vrijdag: fietsen op 2^{de}, 3^{de} en 4^{de} vrijdag – (info F Celis 051/208395 – 0474/938735)

(tot eind oktober – we starten opnieuw maart 2024)

Crea vanaf oktober in de vergaderruimte van de kerk (Kili = re bij binnenkomen kerkgebouw)
Indien gewenst kan je eigen werk meebrengen.

-9 oktober: verder werken aan eigen werk.

-23 oktober: kerstkaartjes maken – kostprijs 1€ (materiaal zoals versiering inbegrepen of je kan zelf iets meebrengen). Voorzie aub tafelbescherming, schaar, potlood, lat ...

Op de Kalender

-Zondag 12 november H Mis om 10u tav de senioren, ism Okra

Deze viering zal gestreamd worden, voor mensen die van thuis uit wensen mee te volgen.

-Vrijdag 17 november: Herfstfeest

-Woensdag 20 december: Kerstfeest

-Donderdag 5 oktober Feestnamiddag voor senioren om 14u in De Spil met ABBA Coverband.
Tickets 10€ (5€ met VTP) te verkrijgen via Vrijtijds punt (KOERS)

-Donderdag 26 oktober: De mooiste Melodieën van de Lage Landen (Oostende)
Inschrijven kan nog tot 5 oktober.

-Jaarbeurs Roeselare van 1 tot 12 november 2023 in de hallen.

Op vertoon van je Okralidkaart, krijg je gratis toegang op ma 06/11 en op do 09/11.

Oktober

Er bereiken ons regelmatig heel wat vragen ivm volmacht geven, erfenis regelen enz

Op woensdag 18 oktober 2023 om 14u mogen wij Dhr Notaris B Reyntjens verwelkomen.

Notaris Reyntjens zal het in zijn uiteenzetting hebben over zorgvolmacht, huwelijkscontract, testament, erven en successie enz. Na de pauze zal er mogelijkheid zijn om vragen te stellen. Misschien zou het goed zijn als u hierover vooraf zou nadenken en eventueel zou opschrijven waarop u een antwoord zou wensen.

Tijdens de pauze bieden wij koffie / thee en gebak aan. (diabetes mogelijk)

Deelnameprijs: 6€ (3€ met VTP)

Inschrijven kan als volgt:

*Tijdens deelname aan een namiddagactiviteit of via je contactpersoon (tot vr 13 oktober)

*Op vrijdag 13 oktober tussen 13u30 en 14u45u in de inkom van de Kerk.

*Op vrijdag 13 oktober na 19u telefonisch bij Martine (051/697750)

Betaal bij inschrijving aub met gepast geld.

Vriendinnen en vrienden in Okra,

Oktober. De herfst is een feit. Je ruikt het in de tuin. Her en der schieten paddenstoelen op in mijn gazon. Een vreemde gedachte gaat me door het hoofd. Hoe lang nog zullen wij, onze kinderen en kleinkinderen nog kunnen genieten van 'een ongerepte natuur'?

Je leest zoveel verontrustende krantenkoppen.

*“Uitstort van broeikasgas verdrievoudigd door kunstmest”
“CO2-uitstoot in Amazonegebied fors omhoog”
“Europese olie- en gasbedrijven houden ons voor de gek”
“Brand op Tenerife: 5000 hectaren verwoest, 26000 mensen geëvacueerd”.*

Je ziet zoveel verontrustende beelden in het journaal.

In 1970 reeds zong Louis Neefs:

*“Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is.
Laat ons een boom en het zicht op de zee.
Vergeet voor één keer hoeveel een miljoen is.
De wereld die moet nog een eeuwigheid mee”.*

Meer dan 50 jaren later herhaalt Meteor deze oproep in een eigentijdse bewerking.
Heeft het 'mens-dom' dan niets geleerd?

Van waar haalt de mens het gevoel dat hij ongebreideld mag heersen over de schepping. Zijn het passages uit het Genesisverhaal uit de Bijbel die onze opvoeding in die richting hebben gestuurd? Hebben wij uit het verhaal van de schepping van hemel en aarde alleen deze fragmenten onthouden?

*“Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken.
Zij moeten heerschappij voeren over de vissen, de vogels en het vee.
Over heel de aarde en wat daarop rondkruipt”* zei God.

En ook zei God:

*“Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en vruchtbomen.
Dat zal jullie voedsel zijn.”*

Vreemd is het dat we vergeten dat die zelfde Bijbelverhalen ons ook oproepen tot verbondenheid met de naaste, de aarde en met God. Deze verbondenheid is het waartoe de klimaatakkoorden van Parijs in 2015 en de wereldbrief van Paus Franciscus 'Laudato Si' ('Geprezen zijt Gij') oproepen. De zorg voor het gemeenschappelijk huis. Daarin heeft ieder zijn verantwoordelijkheid. De grote wereldleiders, de federale, regionale en plaatselijke politici. En elk van ons. De zorg voor de schepping gaat hand in hand met de strijd tegen armoede en alle vormen van onrecht. Iedereen heeft recht op de vruchten van de aarde. Zorg voor de aarde vraagt om meer rechtvaardigheid, een andere economie, een andere visie op vooruitgang en welzijn.

Horen wij de schreeuw van de aarde en van de armen?

Noël Bossuyt, verantwoordelijke zingeving en zorg.

Inschrijving Vormingsnamiddag woensdag 18 oktober 2023

Naam / Namen:

Tel nr:

Datum + handtekening:

Herfst

Woordzoeker

Alle woorden zijn kriskras verborgen in het veld met letters. Sommige letters worden meermalen gebruikt. Als alle woorden uit de lijst zijn doorgestreept, vormen de overgebleven letters een gezegde.

T	R	U	I	N	E	T	N	A	S	Y	R	H	C	N	O	D	M	H
H	N	A	J	A	A	R	E	P	D	M	R	E	E	R	S	U	B	E
C	R	E	B	O	T	K	O	A	A	E	A	R	M	L	A	O	I	R
U	L	P	A	R	A	P	Z	R	B	N	U	N	E	O	O	K	L	F
L	E	E	N	G	K	N	I	M	E	E	T	P	T	G	Z	A	A	S
T	V	I	U	L	E	A	E	K	L	T	P	O	S	E	A	A	H	T
S	E	U	T	R	S	T	S	K	E	A	O	C	F	H	L	E	N	B
F	R	N	E	N	P	B	T	T	D	R	H	B	C	F	R	E	E	L
R	W	P	E	E	A	S	L	D	A	U	T	S	T	F	E	H	N	O
E	A	K	S	L	F	K	E	A	T	N	G	L	S	S	E	L	S	E
H	R	B	A	R	E	S	A	T	D	E	J	T	E	R	F	P	S	M
W	M	N	E	C	T	D	E	V	E	E	M	E	F	G	I	R	N	E
A	I	H	E	O	H	R	N	W	T	O	R	S	S	N	O	T	E	N
A	N	L	E	G	A	E	S	A	D	S	T	E	N	D	M	V	T	H
I	G	L	A	A	E	N	L	E	W	Z	F	E	N	E	R	E	S	W
E	E	S	C	H	O	R	P	I	O	E	N	R	N	B	O	O	G	I
N	O	B	E	U	K	E	N	N	O	O	T	J	E	S	T	O	O	N
S	T	U	M	D	A	A	R	D	T	S	F	R	E	H	S	M	O	D
O	N	S	T	U	I	M	I	G	S	A	A	K	T	S	F	R	E	H

APPELS
BEUKENNOTJES
BLADEREN
BOOGSCHUTTER
CHRYSANTEN
DAS
GUUR
HERFSTBLOEMEN
HERFSTBOTER
HERFSTDRAAD
HERFSTKAAS
HERFSTKLEUREN
HERFSTLUCHT
HERFSTMODE
HERFSTVAKANTIE

HERFSTZON
KACHEL
KASTANJES
KOUD
MANTEL
MUTS
NAJAAR
NAZOMER
NOTEN
OKTOBER
ONSTUIMIG
OOGSTEN
PADDESTOELEN
PANTOFFELS
PARAPLU

PEREN
REGEN
ROOD
SCHORPIOEN
SEIZOEN
SEPTEMBER
SPINNEN
STORM
TRUI
VERWARMING
VOGELTREK
WAAIEN
WANDELEN
WEEGSCHAAL
WIND