



H. Godelieve

September 2022

[www.godelieveroeselare.be/verenigingen/OKRA](http://www.godelieveroeselare.be/verenigingen/OKRA)

<https://www.okra.be/trefpunt/roeselare-h-godelieve>

## ONS OKRA-NTJE

### Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet!

Beste leden, dag iedereen,

Na twee zomerse maanden, gaan we terug naar ons gewone ritme.

Elke maand een Okra-ntje en Magazine, een uitnodiging voor een grotere activiteit.

Misschien ben je de voorbije weken aanwezig geweest tijdens een namiddagactiviteit of wens je binnenkort eens langs te komen om kennis te maken!? Alvast heel welkom!

We zijn september, ook wel herfstmaand of fruitmaand genoemd. Hoewel het af en toe eens mag regenen (want het is ondertussen wel uitzonderlijk droog geworden) hopen we toch op een mooie nazomer, waarin we nog kunnen genieten van wandelen, fietsen, een terrasje, buiten petanque spelen, ...



Hartelijke groet,  
Martine Vandecandelaere

## Maandwerking

Deelnameprijs is telkens 2€ (koffie en koek inbegrepen). Leden met VTP betalen 1€.  
Betaal aub met gepast geld.

\*maandag: dans (Info Maria Demuynck (051/209452)

\*maandag: crea (2<sup>de</sup> en 4<sup>de</sup> maandag van de maand – info Jeannine Mol 0472/891337)

\*dinsdag: kaarten, Rummikub en biljart (info M Louise Berteloot 051/225556)

**NIEUW:** op dinsdag nm voorzien we ook de mogelijkheid om scrabble te spelen!

\*donderdag: Petanque en biljart (info Petanque Jean-Marie Pyncket 051/229133)

\*vrijdag: fietsen - vertrek aan de Godelievekerk om 14u.

(Geen Deelnameprijs, maar elk betaalt eigen gebruik tijdens pauze.)

2<sup>de</sup> en 4<sup>de</sup> vrijdag van de maand: (info F Celis 051/208395 – 0474/938735)

3<sup>de</sup> vrijdag van de maand (info R Aguinaldo 051/433326 – 0499/757738)

\***NIEUW:** wandelen 1<sup>ste</sup> vrijdag van de maand (vanaf April)

Er wordt onderweg of achteraf de mogelijkheid voor een drankje voorzien.

(Info bij R Aguinaldo 051/433326 – 0499/757738)

Crea gaat telkens door in Oud Grachtje. Indien gewenst kan je eigen werk meebrengen.

12 september: We haken een slinger.

Breng 3 verschillende kleuren wol of katoen mee met passende haakpen.

26 september: We maken wenskaarten met kanten taartonderlegger.

Breng zelf schrijfgerief, schaartje, ev fijne lintjes, strikjes ... mee.

Christine zorgt verder voor het nodige materiaal.

Regionale Crea op ma 17 oktober 2022 om 14u (tot 16u45) in CM gebouw (1<sup>ste</sup> verdiep)

Mandellaan 79 te Roeselare. Voor meer info, zie Magazine September 2022.

Atelier 1: Kerstkaart (heilzaam tekenen)

Atelier 2: Genaaide kerstkaarten op papier

Atelier 3: Krans met eierdozen

Atelier 4: Gehaakte kerstman op fles

Info en inschrijving (voor 3 oktober) bij Jeannine: jeannine.mol@telenet.be

of roeselare@okra.be 051/265307

## Bereikbaarheid van de lokalen

De werken in de buurt vorderen. Na contact met de stadsdiensten vernam ik het volgende:

-Het kruispunt Gitsestraat – Honzebroekstraat zal volledig afgesloten zijn begin oktober tot aan het kerstverlof.

-In de loop van september zullen er werken starten in de Beekstraat.

Vanaf dat moment is er in de Beekstraat éénrichtingsverkeer van aan de Honzebroekstraat richting Hoogledesteeweg.

Via Reigerstraat of Hoogledestw, Biezenstraat, Honzebroekstraat kan je de lokalen bereiken.

Aandacht: soms is éénrichtingsverkeer ook voor fietsers! Kijk goed uit, want grote boetes!!!

## Activiteit in de kijker. (tekst geschreven door Johan Hoirelbeke)

CARAMBOLE BILJARTEN is een onderdeel van het biljartspel, dat wordt gespeeld met drie ballen. Na de afstoot dient de tweede en derde bal geraakt te worden.

Daarvoor krijg je één punt.

Er bestaan verschillende disciplines tijdens dit spel zoals vrij spel, bandspel, kaderspel en driebanden. Wij spelen meestal het vrij spel. De lat wordt niet hoog gelegd.

Iedere speler speelt volgens zijn eigen mogelijkheden en kunnen.

Bij ons is de leuke "kameraadschap, gezelligheid en veel leuke maken."

Er wordt gespeeld op dins- en donderdagnamiddag vanaf 13.00u in zaal Driehove.

Aangezien er op dinsdag meestal een tien à twaalf spelers aanwezig zijn, wordt er gespeeld met twee tegen twee. Soms gebeurt het dat er op een biljart met twee of drie spelers wordt gespeeld. We spelen op drie verwarmde en zeer goed onderhouden biljarttafels, twee tafels van 2.30m op 1.15m en één tafel van 2.10 m op 1.05m.

We zijn lid van Okra en Okra Sport+. Naast het jaarlijkse lidgeld betalen we voor Sport+ 8€ extra, die je kan terugkrijgen via je ziekenbond. Zo zijn we verzekerd tijdens de activiteit.

Per deelname wordt er €2 gevraagd. Dit is goed voor enkele uren biljartplezier, de huur van het lokaal en een of twee kopjes koffie met een versnapering. Aja, telkens er iemand uit het clubje, we noemen het de Godelieve-stoters, jarig is, geeft de jarige een rondje.

Er is geen verplichting om drank te gebruiken, maar het wordt wel zeer geapprecieerd. Dit om de onkosten te helpen dragen voor het vernieuwen van de lakens, nieuwe biljartballen te kopen. Eigen keu en je goed humeur meebrengen is meer dan voldoende om er bij te horen.

Info biljarten op dinsdag: Johan Hoirelbeke 0473.98.37.57

Info biljarten op donderdag: Edwin Werbrouck 0486.86.11.49

We verwelkomen jullie graag in zaal Driehove op dins- en of donderdagnamiddag!



Enkele van de wekelijkse spelers.

Dag lieve mensen,

Mag ik even terugkeren naar 15 augustus. Halfvoorst zei men vroeger. Maria hemelvaart.

Nu: Maria ten hemel opgenomen.

Onze Orthodoxe broeders kennen dit als 'het inslapen van Maria'.

Daarbij moet ik denken aan het schilderij van Hugo Van der Goes. Met dat zo typische 'blauw' van hem.

In wezen wordt met die verschillende benamingen hetzelfde bedoeld. De klemtoon ligt niet zozeer op de kracht die van Maria is uitgegaan. Wel op de vol-einding van haar nabijheid bij haar Zoon. Zo zeer is zij Hem gevolgd dat ze bij Hem werd opgenomen.

In haar hebben wij een rechtstreekse ver-binding met Hem.

Het is gebeurd! Ik werd op mijn beurt door het 'covid-beestje' gegrepen! En dat op het moment dat ik dacht dat ik er aan ontsnapt was. Veertien dagen voelde ik me moe en verkouden. Hoofd- en keelpijn. Moeilijker ademen en hoesten. Gelukkig niet zwaar ziek. Nog nooit is mijn relaxzetel me zo dierbaar geweest. En de krant. De ronde van Frankrijk. De Tour des femmes! En de vele mooie en leerrijke documentaires op de diverse zenders...

En we hadden echte hittegolfdagen! De bloesems van mijn drie olijfbompjes zijn opgedroogd. Geen vruchtjes dit jaar. En mijn olijfbomen hebben nauwelijks vruchten ontwikkeld. Ze laten hun bladeren hangen. Sommigen krijgen bruine vlekken en krullen zich op.

En mijn gazon is éénkleurig bruin. Dat heeft dit voordeel. Ik heb het nauwelijks moeten afrijden... Het leek eerder op 'stof-zuigen'.

Onze land- en tuinbouwers beleven moeilijke weken. Sproeiverbod, droge beken en watercitermes... Geen groei op de velden. Extra zorg voor het vee... Onze zorg voor ons bruin gazon is eigenlijk een pseudoprobleem!

Een nieuw werkjaar staat voor de deur. Voor ons Okrabestuur een hele uitdaging. Wat zal kunnen? Wat zal mogen? In elk geval, we hebben geprobeerd een uitnodigend programma in elkaar te steken. We blijven geloven in de kansen die onze beweging schept voor heel wat mensen. Kansen voor ontspanning, kansen van ontmoeting, kansen tot menselijke ontwikkeling. Daar doen we het voor. Gelovend in de mogelijkheden van elke mens.

Dit is onze verdomde plicht, vooral voor wie met minder kansen door het leven moet gaan.

We zien elkaar op één van onze volgende activiteiten.

Moge het elk van jullie in de komende weken heel goed gaan!

Bossuyt Noël, verantwoordelijke zorg en zin.

## Ter Info

Restjes wol mogen afgegeven worden in 't Grachtje. (tav M Louise)

Alvast bedankt!

## Op de kalender

- Woensdag 19 oktober 2022 Vormingsnamiddag
- Vrijdag 25 november 2022 Herfstfeest (= gewijzigde datum!!)
- Woensdag 21 december 2022 Kerstfeest
- Woensdag 18 januari 2023 Nieuwjaarsfeest

Op donderdag 27 oktober 2022, om 14u in De Spil, Seniorenfeestnamiddag, georganiseerd door stad Roeselare.

Optreden van Arnold Sercu en Bart Verhelle met 'Liedjes uit de Lage Landen'.

Met Okra kunnen wij tickets bestellen in voorverkoop.

Prijs 10€ - met VTP 5€

Ten laatste op 16 september bestellen en betalen bij M Louise of Martine.

Vanaf 26 september zijn tickets aan dezelfde prijs te koop in Koers op het Polenplein.

## September

### **Woensdag 21 september 2022: Mossel-feest in zaal Ter Beke.**

Toegang en aperitief vanaf 11u30. Aansluitend mosselen of koude schotel met frietjes.

Daarna optreden met draaiorgel 'Den Tol' door Frans Devriendt.

In de pauze bieden we dessert en koffie / thee aan (diabetes dessert is mogelijk)

We plannen tafels van 8 personen met 1 verantwoordelijke voor bediening .

#### Deelnameprijs:

Mosselen: 30€ - Koude Schotel: 28€.

Leden met VTP betalen voor de mosselen 15€ - koude schotel: 14€.

Dranken zijn niet inbegrepen en apart te betalen.

Inschrijven kan als volgt:

\*Tijdens deelname aan een namiddagactiviteit of via je contactpersoon (tot vr 16 september)

\*Op vrijdag 16 september tussen 13u30 en 15u in de inkom van de Kerk.

\*Op vrijdag 16 september tussen 17u en 19u telefonisch bij M Louise (tel 051/225556)

Betaal bij inschrijving aub met gepast geld.

---

### **Inschrijving Mossel-feest woensdag 21 september 2022.**

Naam / namen:

Tel nr:

Mosselen 30€/p \_\_\_\_\_ Koude schotel: 28€/p \_\_\_\_\_

Mosselen (VTP) 15€/p \_\_\_\_\_ Koude schotel (VTP) 14€/p \_\_\_\_\_

Diabetes dessert: \_\_\_\_\_

Datum + handtekening:

LATER....

Een ontroerende tekst die tot nadenken stemt ...

Later... Wanneer is dat?  
Pas is de dag begonnen,  
en 't is al zes uur 's avonds.  
Pas maandag en 't is alweer vrijdag.  
... en de maand is voorbij.  
... en het jaar is bijna voorbij.  
... en zijn er 30, 40, 50, 60, 70 jaren  
van ons leven vervlogen.  
Plotseling worden we ons bewust  
hoeveel mensen we al verloren zijn.  
Ouders, familie, vrienden, bekenden.  
Ze komen niet meer terug !  
Dus laat ons van de tijd genieten die ons  
nog rest !  
Laat ons niet ophouden die tijd zo te  
gebruiken hoe we het echt graag hebben.  
Laat ons kleur brengen in onze oude dag!  
Laat ons lachen met de dingen des levens  
die een balsem voor ons hart zijn.  
Laat ons genieten in kalmte en  
vertrouwen van de tijd die ons gegund is.  
Laat ons proberen het woord LATER te  
eliminieren.

Ik doe dit later ...  
Ik zeg het wel later ...  
Ik denk hier later wel over na ...  
We schuiven alles naar Later!  
Later is veel te laat!

Want wat we niet begrijpen is:  
Later is de koffie koud.  
Later zijn het andere prioriteiten.  
Later is de charme eraf.  
Later is de gezondheid niet meer  
wat ze was.  
Later zijn de kinderen volwassen.  
Later zijn onze ouders oud.  
Later worden beloften vergeten.  
Later wordt de dag nacht.  
Later is het leven voorbij.  
En daarna is het te laat!  
Daarom, stel AUB niets uit tot later!  
Want in tussentijd kunnen we  
de beste momenten in ons leven voorbij  
laten gaan, verliezen.

De beste ervaringen  
De beste familie  
De beste vrienden  
De dag is vandaag, het moment is nu!  
We zijn niet meer op een leeftijd,  
dat we het ons kunnen permitteren,  
iets naar later, naar morgen te  
verschuiven, wat nu kan gedaan worden.

Eens kijken of U nu de tijd hebt  
dit bericht tot het einde toe te lezen,  
het te kopiëren en dan verder te sturen  
naar de mensen en ze nog eens te zeggen  
hoe dankbaar je bent dat ze in je leven  
zijn!

**Of stel je het weer uit... tot later?**