



H. Godelieve

September 2023

www.godelieveroeselare.be/verenigingen/OKRA

<https://www.okra.be/trefpunt/roeselare-h-godelieve>

ONS OKRA-NTJE

Okra: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet!

Beste leden, dag Iedereen,

September staat voor de deur en daarmee ronden we stilaan de zomer af.

Ik hoop dat iedereen de voorbije weken even vakantie had, extra tijd om familie en bekenden te ontmoeten, tijd voor een uitstapje of een wandeling.

Straks gaan de schoolpoorten terug open en vangt een nieuw schooljaar aan. We hopen op nog een mooie nazomer, maar hoedanook, binnenkort doet ook de herfst zijn intrede. Tijd om te oogsten, pompensoep te bereiden, druiven te plukken, confituur te maken ...

Okra voorziet dit najaar opnieuw in een mooi programma, te beginnen met het mosselfeest op 20 september met een optreden van Schuufmoabie.

We hopen elkaar talrijk te ontmoeten!



De zomer zou
een boete moeten krijgen
om te hard te rijden!

Hartelijke groet,
Martine Vandecandelaere

Maandwerking

Deelnameprijs is telkens 2€ (koffie en koek inbegrepen). Leden met VTP betalen 1€.
Betaal aub met gepast geld.

*maandag: dans (Info Maria Demuynck (051/209452)

*maandag: crea (2^{de} en 4^{de} maandag van de maand – info Jeannine Mol 0472/891337)

*dinsdag: kaarten, rummikub, scrabble en biljart (info Martine Vdc 051/697750)

*donderdag: Petanque en biljart (info Petanque Jean-Marie Pyncket 051/229133)

*vrijdag: fietsen – niet op 1^{ste} vrijdag (info F Celis 051/208395 – 0474/938735)

Crea gaat door in Oud Grachtje. Indien gewenst kan je eigen werk meebrengen.

-11 september werken we doos / handtas in plastic stramien af.

-25 september zijn er de volgende mogelijkheden:

*Hartendoosje maken in plastic stramien: kostprijs 3,25€ (pl stramien inbegrepen)
aub maasnaald zonder punt, schaar en 1 bol acryl wol zelf meebrengen.

*Poncho haken of breien.

Wil aub voorzien: 6 bollen wol 100 gr, breinaalden nr 3,5 of meer, haakpen, schaar.

Regionale Crea op ma 9 oktober 2023 om 14u (tot 16u45) in CM gebouw (1^{ste} verdiep),
Mandellaan 79 te Roeselare.

Atelier 1: Kerststal

Atelier 2: Kerstster

Atelier 3: Bloemstuk

Atelier 4: Gehaakte kerstboom

Info en inschrijven kan tot 20 september 2023 bij Jeannine: 0472/891337

jeannine.mol@telenet.be of Veerle Maertens 051/265307 roeselaretielt@okra.be

Op de Kalender

-Woensdag 18 oktober: Vormingsnamiddag

-Vrijdag 17 november: Herfstfeest

-Woensdag 20 december: Kerstfeest

-Woe 27/09 om 20u en do 28/09 om 15u: Theatervoorstelling in De Spil 'De Generatie'

Tickets te verkrijgen in De Spil (despil.be of 051/265 700) aan 12€ (6€ met VTP)

-Donderdag 5 oktober Feestnamiddag voor senioren om 14u in De Spil met ABBA Coverband.

Tickets 10€ (5€ met VTP) te verkrijgen via Vrijetijds punt (KOERS)

-Ikea viert 80-jarig bestaan op 25 september 2023.

Iedereen geboren in 1943 of daarvoor, wordt uitgenodigd voor een gratis
namiddagprogramma. (Ook aanbod voor ev chauffeur)

Inschrijven kan tot 7 september. Info bij Martine 051/697750.

-Donderdag 26 oktober: De mooiste Melodieën van de Lage Landen (Oostende)

Inschrijven kan nog tot 5 oktober.

-Jaarbeurs Roeselare van 1 tot 12 november 2023 in de hallen.

Op vertoon van je Okralidkaart, krijg je gratis toegang op ma 06/11 en op do 09/11.

Ter Info

Kerk-in-Roeselare engageert zich om 1 zondag in de maand de zondagsmis om 10u, vanuit de Godelievekerk, te streamen. Dwz dat je deze viering thuis op de computer kan meevolgen.

Een 5-tal minuten voor de viering start de opname.

Er is een rechtstreekse link op de website van de H Godelieveparochie.

Daar klik je op stream 1 (zonder paswoord). Je kan de viering ook later bekijken door op de overeenkomstige datum te klikken.

Volgende data: zo 10 september 2023, zo 15 oktober 2023, 12 november 2023, Kerstmis.

September

Woensdag 20 september 2023: Mossel-feest in zaal Ter Beke.

Welkom en aperitief vanaf 11u30. Aansluitend mosselen of koude schotel met frietjes.

Daarna optreden van Schuufmoabie. Ambiance is verzekerd!

In de pauze bieden we dessert en koffie / thee aan (diabetes dessert is mogelijk)

Deelnameprijs:

Mosselen: 30€ - Koude Schotel: 28€.

Leden met VTP betalen voor de mosselen 15€ - koude schotel: 14€.

Dranken zijn niet inbegrepen en apart te betalen.

Inschrijven kan als volgt:

*Tijdens deelname aan een namiddagactiviteit of via je contactpersoon (tot vr 15 september)

*Op vrijdag 15 september tussen 13u30 en 15u in de inkom van de Kerk.

*Op vrijdag 15 september na 19u telefonisch bij Martine (051/697750)

Betaal bij inschrijving aub met gepast geld.

Oktober

Er bereiken ons regelmatig heel wat vragen ivm volmacht geven, erfenis regelen enz

Op woensdag 18 oktober 2023 om 14u mogen wij Dhr Notaris B Reyntjens verwelkomen.

Notaris Reyntjens zal het in zijn uiteenzetting hebben over zorgvolmacht, huwelijkscontract,

testament, erven en successie enz. Na de pauze zal er mogelijkheid zijn om vragen te stellen.

Misschien zou het goed zijn als u hierover vooraf zou nadenken en eventueel zou opschrijven waarop u een antwoord zou wensen.

Concrete info ivm inschrijving enz volgt in Okra'ntje van Oktober.

Inschrijving Mossel-feest woensdag 20 september 2023.

Naam / namen:

Tel nr:

Mosselen 30€/p _____ Koude schotel: 28€/p _____

Mosselen (VTP) 15€/p _____ Koude schotel (VTP) 14€/p _____

Diabetes dessert: _____

Datum + handtekening:

Vriendinnen en vrienden in Okra,

Zondagmorgen 06 augustus. Na de viering van 10.00 uur klinkt in de kerk de oproep om wol te verzamelen voor Marie-Louise. Ze beleeft een intense herleving. Ze ziet het breien en haken weer zitten. Wordt het wonder waarvoor ze zoveel gebeden heeft dan toch waar....? Diezelfde zondag is ze 's avonds overleden. Vrij plots en vlug. Op de manier waarvoor ze zoveel heeft gebeden. Met de verzamelde wol zal ze 'aan de overkant' nog heel lang kunnen breien. Mutsjes, sjaaltjes en dekentjes. En haken. Engeltjes, kerstmannen en kerstdorpen ...

Met Marie-Louise is een merkwaardige vrouw gestorven.

Ze is voor Okra Godelieve een buitengewoon **gewone** vrouw geweest.

Buitengewoon in haar bekommernis, inzet en engagement voor velen rond haar en onder ons. *"We zullen haar overal tegenkomen, in de muts voor de kankerafdeling, het deken voor de Bremstruik, de servettenhouder, het kerstdorp, de trui, de sjaal"*, lezen we in het tekstboekje van haar dankviering.

"Zo kunnen we heel even opnieuw met haar verbonden zijn, over de dood heen."

Buitengewoon gewoon voor vele groepen, organisaties en verenigingen.

Actief bij honderd en één initiatieven.

Mee aan de basis van heel wat feestjes en bijeenkomsten.

Graag bij de leute en het plezier. Vol humeur. Met heel veel eerbied voor elke mens.

Soms met wat haken en oogjes, strubbelingen en kleine kantjes.

Een buitengewone **gewone** vrouw.

Een gewone **buitengewone** vrouw ook.

Al haar inzet stoelde op een intens geloofsleven. Ze had een verering voor heel wat heiligen.

Met beeldjes en noveenkaarsen. Met bidprentjes en noveengebeden.

Maar boven alles en allen, stak Maria uit.

In mei heb ik tijdens de Okrabedevaart naar Lourdes een kaars aangestoken aan de grot bij Maria. "Kies maar een stevige", zei ze me. "k Zal die nog nodig hebben."

Vele keren is ze naar Lourdes geweest. Lourdes was voor haar een soort thuiskomen.

Een brug tussen hemel en aarde. Ze heeft veel 'gelezen'. Dat was het woord dat ze gebruikte voor het bidden van de duizenden Weesgegroeten.

"Wees gegroet Maria. Moeder van God. Bid voor mij. Nu en in het uur van mijn dood".

Ik ben zeker dat Maria haar in die laatste momenten heel nabij is geweest.

Als een brug tussen aarde en hemel.

Gewoon **buitengewoon**.

Noël Bossuyt, verantwoordelijke zingeving en zorg.