



Trefpunt Roeselare H.Godelieve

www.godelieveroeselare.be/verenigingen/OKRA
<https://www.okra.be/trefpunt/roeselare-h-godelieve>



September 2024

ONS OKRA-NTJE

OKRA: omarm – ontdek – ontspan – ontmoet!

Beste leden, dag Allen,

September staat voor de deur, de dagen worden korter, de zomer gaat naar zijn einde. Ik hoop dat iedereen de voorbije maanden wat vakantie, even wat rust heeft kunnen vinden.

OKRA koos bij de start van het nieuwe werkjaar voor een nieuwe huisstijl, met als slogan

‘Okra geeft kleur aan je leven!’

Er is een nieuw logo, dat je gaandeweg in diverse kleuren zal tegenkomen. Even toelichten: De opening in de letters o en a wijst erop dat OKRA een open organisatie wil zijn, maw

‘Iedereen welkom!’

OKRA wil een warmmenselijke organisatie zijn. Daarom zijn in het logo zowel de letters als de vormen afgerond. Geen leeftijdsgrens meer – OKRA is voor senioren, maar sluit niemand uit!

Deze mooie principes willen wij meteen ook toepassen in onze plaatselijke werking. Laten we dus voorruit kijken en samen vol enthousiasme het nieuwe werkjaar starten. ‘Iedereen welkom’ tijdens de namiddagactiviteiten, maar ook op het mossel feest met muzikaal optreden op vrijdag 13 september. (alle info pg 3)



Hartelijke Groet
Martine Vandecandelaere

Maandwerking

Deelnameprijs is telkens 2€ (koffie en koek inbegrepen). Leden met VTP betalen 1€.
Betaal aub met gepast geld.

*maandag: dans (Info Maria Demuynck (051/209452)

*maandag: crea (2^{de} en 4^{de} maandag van de maand – info Jeannine Mol 0472/891337)

*dinsdag: kaarten, rummikub, scrabble en biljart (info Martine Vdc 051/697750)

*donderdag: Petanque en biljart (info Petanque Jean-Marie Pyncket 051/229133)

*vrijdag: fietsen – niet op 1^{ste} ma (info F Celis 051/208395 – 0474/938735)

Crea gaat door in de Kili (= rechts bij het binnenkomen van het kerkgebouw) 9 en 23 sept.
Indien gewenst kan je eigen werk meebrengen.

Op 23 sept kan wie het wenst een stramien naaien, waarop de 'Druivelaar' (kalender) kan opgehangen worden. Christine brengt alles mee.

Regionale Crea 14 Oktober2024: om 14u (tot 16u45) CM gebouw (1^{ste} verd) Mandellaan 79 R

Atelier 1: Genaaide kerstboom

Atelier 2: Liggend schaapje

Atelier 3: Sjaal

Atelier 4: Acryl schilderen op hout

Info en inschrijven kan tot 25 September 2024 bij Jeannine: 0472/891337

jeannine.mol@telenet.be of Veerle Maertens 051/265307 roeselare@okra.be

Op de Kalender

-Woensdag 23 oktober Vormingsnamiddag

-Vrijdag 22 november Herfstfeest

-Woensdag 18 december Kerstfeest

-Maandag 17 september 2024 Dagwandeltocht Roeselare (Stationsplein Roeselare)

Info en inschrijving Daniël Thuylie 0472/053197 daniel.thuylic@gmail.com

-Dinsdag 1 oktober Culinaire uitstap Waregem

Rondleiding in Elindus-arena, thuishaven van Zulte Waregem, maaltijd in Bistro Berto (aperitief, voor- en hoofdgerecht, dessert en koffie, aangepaste wijnen en water) bij sterrenchef David Bertolozzi, busvervoer.

Deelnameprijs 99,50€ - info en inschrijving voor 15/09 roeselaretielt@okra.be 051/265307

-Donderdag 3 oktober 2024 Seniorennamiddag Stad Roeselare met Willy Sommers.

Tickets voor genummerde plaatsen zijn te koop vanaf 1 juni in De Spil.

Deelnameprijs 12€ - 6€ met VTP. (Aub vermelden of je rolstoelgebruiker bent)

Make it a
september
TO REMEMBER

Ter Info

In het tijdschrift 'September' zit middenin een apart bundeltje 'Nieuws uit West-Vlaanderen' Wil dit zeker bijhouden want het aanbod hierin geldt van september tot einde 2024!

Jaarbeurs Roeselare wordt 'Living Today' op 2-3-4 en 8-9-10 november 2024. (Expo hallen)
Op vertoon van een geldige Okra-lidkaart:
gratis op 8 november en op de andere dagen 2€ korting bij aankoop van je ticket.

Kerk-in-Roeselare engageert zich om 1 zondag in de maand de zondagsmis om 10u, vanuit de Godelievekerk, te streamen. Dwz dat je deze viering thuis op de computer kan meevolgen.

Een 5-tal minuten voor de viering start de opname.

Er is een rechtstreekse link op de website van de H Godelieveparochie.

Daar klik je op stream 1 (zonder paswoord). Je kan de viering ook later bekijken door op de overeenkomstige datum te klikken.

Volgende data: zo 1 september 2024, zo 13 oktober 2024, zo 10 november 2024, Kerstmis.

September

Vrijdag 13 september 2024: Mossel-feest in zaal Ter Beke.

Welkom en aperitief vanaf 11u30.

Aansluitend mosselen of koude schotel met frietjes.

Daarna optreden van Johan Cockaert met karaoke.

Teksten komen op scherm en je kan naar hartenlust meezingen. Ambiance is verzekerd!

In de pauze bieden we dessert en koffie / thee aan.

(diabetes dessert is mogelijk)



Deelnameprijs:

Mosselen: 32€ - Koude Schotel: 28€.

Leden met VTP betalen voor de mosselen 16€ - koude schotel: 14€.

Dranken zijn niet inbegrepen en apart te betalen.

Inschrijven kan als volgt:

*Tijdens deelname aan een namiddagactiviteit of via je contactpersoon (tot di 10 september)

*Op maandag 9 september tussen 13u30 en 15u in de inkom van de Kerk.

*Op maandag 9 september na 19u telefonisch bij Martine (051/697750)

Inschrijving Mossel-feest vrijdag 13 september 2024.

Naam / namen:

Tel nr:

Mosselen 32€/p _____ Koude schotel: 28€/p _____

Mosselen (VTP) 16€/p _____ Koude schotel (VTP) 14€/p _____

Diabetes dessert: _____

Datum + handtekening:

Beste OKRA-leden,

Als ik dit schrijf, zijn we net voor 15 augustus, feest van Maria Hemelvaart. Het oogstfeest. We beleefden na de regenrijke julimaand enkele heel warme dagen. Te warm als je het mij vraagt.

Het is nog vroeg in de morgen. De koelte doet deugd. Heerlijk om te zitten schrijven aan mijn tuintafel.

De Olympische Spelen zijn voorbij. De medailles uitgereikt. Onze Olympiërs werden op het Brussels stadhuis ontvangen.

Ik heb genoten van de prestaties van Remco, Wout en Fabio. Van Nafi Thiam en Noor Vids. Van Lotte Kopecky, Gabriella Willems en Sarah Chaari en van Bashir Abdi.

Van hun goud en zilver en brons. Van hun volgehouden inzet, hun vreugde en dankbaarheid achteraf.

Bij de niet gelauwerden is de teleurstelling groot. Hun pijn nog niet verwerkt. Net niet, een plotse blessure, niet hun dag ...

Mooi dat ze er is Brussel toch bij zijn. Hun inzet is niet minder groot.

Het valt me op hoe elk van deze atleten in interviews achteraf hun dankbaarheid uitspreken voor hun ouders, hun partner, familie, vrienden en de hele entourage ...

Is het ook niet zo in het leven? Als senioren zijn we daar 'ervaringsdeskundigen' in.

Allemaal herinneren we ons 'gouden, zilveren en bronzen medaille' momenten in ons leven.

Maar evenzeer 'net niet' dagen. Dagen van pijn en verdriet, teleurstelling en mislukking.

Maar onze verbondenheid met partner, kinderen, kleinkinderen, vrienden, burens maken dat we de zin en de waarde van het leven niet verliezen. Wat hebben wij van hen niet ontvangen en aan hen gegeven. De medailles van het leven zijn het resultaat van eigen inzet en innige samenwerking en verbondenheid. En wie zich gelovig weet, plaatst dat alles in perspectief met God. Die Gans Andere, onze coach die wij Vader mogen noemen.

Lieve OKRA-vrienden, een nieuw werkjaar staat voor de deur. Als OKRA-beweging willen wij zin en kleur geven aan het leven als senior. We proberen gouden, zilveren en bronzen medailles uit te delen. En verbondenheid bij mislukking, pijn en verdriet. We nodigen elk van jullie hartelijk uit op een veelheid van initiatieven. Dans-, crea- en fietsnamiddagen. Kaarten, rummikub, biljart en petanque. Ons Mossel-, Herfst-, Kerst-, Nieuwjaars- en Lentefeest. Onze eigen vormingsnamiddagen en de mogelijkheid tot deelname aan culturele, culinaire en muzikale activiteiten ingericht door OKRA Roeselare-Tielt en stad Roeselare.

Een bonte waaier. Voor elk wat wils. We gaan er weer tegenaan.

Van harte welgekomen en nu reeds blij dat je er bij bent.

Noël Bossuyt, verantwoordelijke zingeving en zorg.