



Nieuws uit de Godelievegemeenschap (Kerk-in-Roeselare), juli 2021

-

Allereerst **een fijne vakantie voor iedereen.**

De vieringen en gebedsmomenten lopen gewoon door. Hartelijk welkom.

Hieronder nog even het overzicht.

**elke dinsdag: avondgebed om 17.30 uur,
elke donderdag: ochtendgebed om 7.30 uur,
elke zaterdag: eucharistieviering om 17.30 uur en
elke zondag: eucharistieviering om 10 uur.**

De weekkapel is elke dag vanaf 8.30 uur open voor een stil gebed of voor het aansteken van een kaarsje.

-



Chiro Jomego gaat op kamp van 31 juli tot 10 augustus in Essen. We wensen de jongeren een toffe tijd toe.

-

Godelievefeesten xxs - 'Godelieve bubbelt'

Op zondag 15 augustus 2021 is er bubbelpicknick tussen 11.15 en 13.30 uur. Er zullen lunchboxen en aperoboxen te verkrijgen zijn. Ondertussen kan je plaatjes aanvragen bij Radio Godelieve.

Om 17.30 uur is er quiz in zaal Ter Beke. Je kan je inschrijven door te mailen naar quiz@godelievefeesten.be (groepjes van 4, 10 euro per tafel).

Meer info vind je op www.godelievefeesten.be.

-

Bedankt Olga. Tom neemt nu een groot stuk van je werk over. We zien je zeker nog vaak terug als vrijwilliger in de Heilige Godelieveparochie. Je was en bent het zonnetje in de parochie.



't Grachtje is in de vakantieperiode elke voormiddag open van 9 tot 11 uur voor alle vragen.

-

Om over na te denken

Het is hoog tijd
om weer eens een boek te lezen
van je voorkeursauteur
die je altijd opnieuw boeien kan

om weer eens van een mooi gedicht te genieten
en je erdoor te laten ontroeren
zoals in je jonge romantische tijd

om weer eens op zondag een museum te bezoeken
en met een gevoel van vervulling
aan de maandag te beginnen

om weer eens het gerecht klaar te maken
waarvan je heerlijk geniet
en waarbij je alle narigheden vergeet

om weer je fotoalbum
of je poëzieboek in te kijken
dat je dankbaar laat herinneren

om een lange wandeling te maken
in de vrije natuur die je laat verademen
en je hart sportief houdt.

om op een terrasje rustig
een biertje te drinken
of een kopje koffie met veel slagroom

om eens alleen te zijn
met jezelf
en te luisteren naar de stem van je hart.

Valeer Deschacht