



Nieuwsbrief H.-Godelieve, maart 2021

Bedankt vrijwilliger!

Vrijwilliger, ook al valt het leven een beetje stil en staan de vele activiteiten op een laag pitje, we willen je hartelijk bedanken voor je tomeloze inzet.

Vriendelijke groeten, parochieteam Heilige Godelieve.

Vieringen

Door de blijvende maatregelen en de beperkingen van het aantal misgangers bieden we de volgende vieringen via streaming aan:

zaterdag 6.03 om 17.30 uur (Taizéviering)
zondag 14.03 om 10 uur (Halfvastenviering)
vrijdag 19.03 om 17.30 uur (speciaal avondgebed, feest Sint-Jozef)
zondag 28.03 om 10 uur (Palmzondag)
donderdag 1.04 om 19 uur (Witte Donderdag)
vrijdag 2.04 om 19 uur (Goede Vrijdag)
zaterdag 3.04 om 20 uur (Paaswake)
zondag 4.04 om 10 uur (Pasen)

Volg graag mee door op de onderstaande link te klikken.

<http://ervine.be/h-godelieve-kerk-roeselare/>

Op de website van de Heilige Godelieveparochie vind je ook de link. Een paar uren na de viering kan je de volledige viering nog eens bekijken op de website.

<https://godelieveparochie.weebly.com/streaming.html>

Palmzondag

Er worden palmtakjes voorzien. Meer info volgt.



Er zijn twee bijzondere acties voor Broederlijk Delen. Meer info vind je ook op de website of hieronder.

1. Take away

Een sober maal, een koffiestop op de dinsdagmarkt met krokusverkoop, ... kunnen dit jaar helaas nog niet georganiseerd worden. Maar geen nood, de werkgroep Broederlijk Delen binnen Kerk-in-Roeselare stak de koppen bijeen en komt naar buiten met een alternatief. Jij doet toch ook mee?

We pakken uit met **een take away ten voordele van Broederlijk Delen**. We trekken niet zelf onze keukenschort aan, maar kunnen een beroep doen op 'Gasthof d'Hoeve' uit Dadizele die voor ons de catering voor haar rekening neemt. Op het menu staat mosterdgebraad met champignonroomsaus schorseneren, erwten en worteltjes basilicum aardappeltjes, prijs – 15 euro/persoon voor kinderen wordt appelmoes voorzien prijs – 8 euro/kind.

Praktisch

Je mailt naar els.dekenijroeselare@gmail.com of belt 0497/487735 (Els). Bij het bestellen geef je jouw naam en telefoonnummer door, aantal maaltijden voor volwassenen en/of kinderen + het afhaalpunt.

Wat staat je te doen? Afhalen kan op zondag 21 maart 2021 tussen 10.30 uur en 12 uur op volgende afhaalpunten: - Parochiaal Centrum, Kattenstraat 29 - De Kiem, St.-Hubrechtsstraat 31 - Ter Beke, Gitsestraat 287 - Achterhuis, 's Gravenstraat 14

We richten het afhaalpunt volledig coronaproof in en vragen jullie bij afhalen de handen te ontsmetten en je mondmasker te dragen.

** Voor wie niet in de mogelijkheid is om het zelf op te halen kan een thuislevering voorzien worden. Geef dit door bij de bestelling!

Je bestelling is pas definitief na betaling op rekening BE91 8916 8403 1276 (P.E. St.-Franciscus, Vrouwenstraat 2 - Roeselare) met vermelding: naam + aantal porties + afhaalpunt.

JE BESTELLING EN BETALING ONTVANGEN WE GRAAG UITERLIJK ZONDAG 14 MAART 2021! Alvast bedankt voor je steun aan de Zuidprojecten van Broederlijk Delen

2. Fiets of wandel voor Broederlijk Delen!

Tussen 20 maart en 18 april 2021.

Hoe inschrijven?

Je fietst of wandelt in je eigen bubbel en je kiest zelf het parcours. Je schenkt een vrije bijdrage: we stellen een min. bijdrage van 5 euro/persoon of 15 euro/gezin voor. In een deelnamepakket vind je info over Broederlijk Delen en diverse leuke opdrachten. Stuur een leuke foto door van jullie tocht. We sturen je naderhand een link naar onze website waar je de ingestuurde foto's kunt bekijken.

Praktisch

Je mailt naar els.dekenijroeselare@gmail.com en vermeldt de naam van de persoon die de betaling zal verrichten en met hoeveel personen je zult wandelen of fietsen. Je betaalt op rekening BE91 8916 8403 1276 (P.E. St.-Franciscus, Vrouwenstraat 2 - Roeselare) met vermelding: naam + fietsen/wandelen voor Broederlijk Delen. Na inschrijving en betaling ontvang je via mail een deelnamepakket in PDF-bestand.

-

Varia

Er zijn nieuwe data voor de Eerste Communie en het Heilig Vormsel.

Het Vormsel vindt plaats op zaterdag 11 september 2021.

De eerste communievieringen worden verplaatst naar het derde en het vierde weekend van september.

-

Volgens de laatste richtlijnen is het nog steeds verboden om permanentie te voorzien in het secretariaat. Bij vragen kan je gerust telefonisch of via mail contact met ons opnemen.

-

Ook de activiteiten van de Zoete Inval laten noodgedwongen nog even op zich wachten.



Ken je nog mensen die De Schakel willen ontvangen?
Digitaal of op papier? Stuur gerust een mailtje naar godelievmensen@gmail.com of
bel naar 't Grachtje.

-

Om over na te denken

Vasten is los komen uit je zelf,
lichter worden en de liefde uit zijn winterslaap halen.
Vasten is delen met mensen uit verre landen
omdat het kan, omdat het wil - jou wil.
Vasten is God ruimte geven in je leven
en delen omdat je hart het begeert.
En mens worden, meer mens worden.
Een mens van harte.